



KONGRESOPLÆG

DSU'S 42. KONGRES

2018

Kongresoplægget udstikker de politiske og organisatoriske sigtelinjer for DSU for kongresperioden 2018-2020. De politiske visioner og den organisatoriske overligger skal implementeres gennem arbejdsprogrammer i kongresperioden.

/DSU1920 


@DSU1920 

/DSUNET 

DSU1920 

DSU@DSU.NET 

DSU.NET 

72 300 880 

DSU - KIGKURREN 8D 3. TV.
2300 KØBENHAVN S 

INTEGRATION GENNEM ARBEJDE OG UDDANNELSE

ANALYSE

Det er vigtigt, at vi værner om dét, der binder os sammen. Det som gør, at vi hver især lever det liv, vi ønsker. Velfærdssamfundet har pligt til at hjælpe samfundets svageste. Det betyder, at vi også skal hjælpe flygtninge og indvandrere. Vi skal som samfund påtage os vores del af ansvaret for integrationen. Integrationen af flygtninge og indvandrere hviler på de grundlæggende principper om den enkeltes ansvar, rettigheder og pligter.

Vores samfund bygger på en balance mellem rettigheder og pligter. Det fordrer en høj grad af tillid. Brydes dette tillidsbånd, knægtes vores fællesskab.

Tanken om den naturlige integration, hvor menneskers baggrund over tid vil miste betydning, har vist sig at være en illusion. At størstedelen af efterkommere har vist sig ikke at være mere integrerede end deres forældre, er et resultat af mange års mislykket integrationspolitik.

I disse år, er der stemmer i den politiske debat, som stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt flygtninge og indvandrere overhovedet skal integreres. Derfor står det klart for DSU, at integrationspolitikken de kommende år bliver fuldkommen afgørende for vores lands fremtid. Får vi ikke rettet op på integrationen snart, risikerer vi at miste folkets opbakning til overhovedet at prøve at integrere.

Integrationsproblemerne vokser, når danskere og nytillkomne lever isoleret fra hinanden. Adskillelsen mellem befolkningsgrupper truer sammenhængskraften i samfundet. I DSU frygter vi en opsplittning af samfundet, hvor etniske danskere og de velintegrerede flygtninge/indvandrere lever sammen på den ene side, mens de dårligst integrerede flygtninge og indvandrere samler sig sammen på den anden.

Gennem arbejde og uddannelse skal vi sikre, at en etnisk underklasse ikke vokser sig frem. I takt med at underklassen vokser, vil konkurrencen om dennes privilegier blive skærpet. Befolkningen vil blive opdelt, og tanker om "os og dem" vil gennemsyre alle elementer af vores samfund. Derfor skal vi sikre en god integration.

Vi skal forvente, at indvandrere og flygtninge gør en aktiv indsats for at blive integreret i det danske samfund. Denne indsats er altafgørende og omfatter bl.a. at lære sproget, at forstå og respektere dansk kultur samt at opnå kendskab til danske samfundsforhold. Disse mål opnås bedst gennem uddannelse, arbejde og aktiv deltagelse i lokalsamfundet.

Fodfæste på arbejdsmarkedet er både et mål og et middel for integrationsprocessen. Den daglige kontakt med danskerne etableres igennem arbejdslivet. Her kan den tilkommes sprogegenskaber og kulturelle forståelse af sit nye land blomstre. Men det er ikke alle nytilkomne, der har kompetencerne til at få foden ind på det danske arbejdsmarked. Derfor er opkvalificering og uddannelse en forudsætning for den beskæftigelsesrettede integration.

PRINCIPPER OG POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Det er et princip for DSU, at mennesker med forskellige udgangspunkter i livet skal mødes i deres hverdag. Hvis mødet med omverdenen er omtrent lige så varieret som at se os selv i spejlet, bliver vores udsyn fattigt. Derfor er den stigende opdeling i vores samfund alarmerende. Vi skal bekæmpe ghettoiseringen af Danmark. Danmark skal være et land uden parallelsamfund. Således er spredning af flygtninge, indvandrere og efterkommere et centralt princip i DSU's integrationspolitik. DSU ønsker et ghettofrit Danmark, hvor mennesker bor sammen på tværs af social klasse og etnicitet.

Det vil vi:

- *DSU mener, at udsatte boligområder skal forskønnes både med henblik på arkitektonisk at åbne de sociale boligbyggerier op, og med henblik på at gøre dem mere attraktive for ressourcestærke grupper.*
- *DSU mener, at flere boligblokke skal rives ned. Ydermere skal der sikres diversitet i byggeriet i udsatte områder ved at udstede byggegrunde til private bygherrer med klare kommunale modkrav om blandt boligmasse. Et tilsvarende antal almene boliger skal etableres andre steder enten i samme kommune eller nærtliggende kommuner, alt efter hvor det giver bedst mening med hensyn til at sikre en blandet boligmasse. Beslutninger om placering af almene boliger kan tages af den tværkommunale instans.*
- *DSU mener, at den kommunale anvisningsret i almene boligbyggerier skal hæves til 100%.*
- *DSU mener, at der skal laves en ny anvisningspolitik, som giver kommunerne mulighed for at sætte en maksimal grænse for andelen af flygtninge og indvandrere i almene boligbyggerier.*
- *DSU mener, at bytteretten i almene boligbyggerier skal kunne inddrages af kommunerne, med henblik på at sikre, at den nye anvisningspolitik ikke kan omgås.*
- *DSU mener, at retten til familiesammenføring bør være betinget af, at man ikke bor i et boligområde, som kan betegnes som en ghetto. Kommunerne har til gengæld pligt til at tilbyde en passende bolig, der muliggør familiesammenføring.*

- *DSU mener, at familiesammenføring skal medføre, at familien ikke må bosætte sig i et boligområde, der defineres som værende en ghetto de første 7 år af deres tilværelse i Danmark.*
- *DSU mener, at der skal oprettes en politisk styret tværkommunal instans, der i bestemte regionale områder har ansvaret for at fordele alment boligbyggeri på tværs af kommunegrænser.*
- *DSU er modstander af forslaget om dobbeltstraf i bestemte områder. Derudover er vi principielt modstander af, at man ikke er lige for straffeloven, blot fordi man begår kriminalitet i bestemte geografiske områder.*

Det er et princip for DSU, at enhver flygtning skal have den bedst mulige start på tilværelsen i Danmark. Dermed skal vi sikre, at der er tid og ressourcer til at få den lokale integrationsindsats, til at lykkes i samspil med civilsamfundet. Denne indsats er altafgørende og omfatter at indlære sproget, at forstå og respektere dansk kultur samt at indlære danske samfundsforhold. Dette opnås kun, hvis vi fordeler flygtninge retfærdigt mellem kommunerne og giver lokalsamfundene tid til at gennemføre integrationen.

Det vil vi:

- *DSU mener, at integrationsprogrammet skal udvides til at vare 7 år, da det har vist sig, at de nuværende 3-årige forløb ikke har tilstrækkelig effekt. Der er brug for, at flygtninge og indvandrere får en dybere tilknytning til deres lokalområde. Sådan undgår vi, at flere samler sig sammen i ghettoer.*
- *DSU mener, at kommunerne skal lave en psykologisk udredning af flygtninge i dét, de starter på integrationsprogrammet. Det er vigtigt at flygtninge er mentalt sunde, og at de får den rette hjælp og behandling i tide, inden de møder arbejdsprøvninger og andet.*
- *DSU mener, at vi i højere grad lokalt skal målrette §18 midler til integrationsindsatser, der er skabt af kvalificerede, og allerede etablerede, foreninger med særlige kompetencer og erfaringer indenfor deres felt.*
- *DSU mener, at fritidspasset skal udbredes til alle danske kommuner med 100% kontingentfritagelse, og at dette skal følges op af fritidsvejledning.*
- *DSU mener, at dansk kultur skal være en central del af integrationsprogrammets uddannelsesindsats.*
- *DSU mener, at vi skal styrke og udvide aflastningsfamilieordningen.*

Det er et princip for DSU, at velfærdssamfundets stærke institutioner skal overlades en større del af ansvaret for integrationen. Integration skabes ikke af kommunale konsulenter, men derimod i mødet med de danske fællesskaber. En stor del af disse fællesskaber er centreret om vores velfærdsinstitutioner, der her er med til at danne rammerne for en stabil hverdag for den enkelte.

Det vil vi:

- *DSU mener, at der skal være obligatorisk daginstitution og vuggestue for alle børn ned til 2-års alderen. Samtidig mener DSU, at børn automatisk skal opskrives til daginstitution, fra de er 1 år. Der skal derudover udarbejdes pædagogiske delmål for det enkelte barn af tilknyttede talepædagoger. Dette sikrer, at børnene lærer det danske sprog, så deres sprogfærdigheder er på samme niveau som danskfødte børns.*
- *DSU mener, at vi skal gøre op med det frie skolevalg og indføre en øvre grænse på 30% af ikke-vestlige flygtninge, indvandrere og efterkommere på både folkeskoler og privatskoler. Det kommunale tilskud til privatskoler skal derfor være betinget af, at skoler accepterer en kommunal anvisningsret og dermed er med til løfte et socialt ansvar. Der skal kunne dispenseres, hvis særlige grunde taler for. Alle børn der rykkes til en ny skole skal have et skolekort til offentlig transport, så der ikke er økonomiske omkostninger i forbindelse med skoleskiftet.*
- *DSU mener, at vi skal indføre en øvre grænse på 30% af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på alle gymnasiale uddannelser.*
- *DSU mener, at vi skal styrke indsatsen for, at alle grupper på tværs af etnicitet og religion deltager i seksualundervisningen både i folkeskoler og på privatskoler.*
- *DSU mener, at faget "Kristendomskundskab" skal omdøbes til "Religionskundskab" og at fritagelsesparagraffen skal afskaffes.*
- *DSU mener, at vi skal genindføre retten til modersmålsundervisning, med henblik på at højne tosprogede elevers faglige niveau.*
- *DSU mener, at religiøse privatskoler skal forbydes. Det er helt centralt, at borgerne i vores land ikke opdeles ud fra religion allerede i skolealderen.*

Det er et princip for DSU, at integration bedst sker gennem uddannelse og arbejde. Nytilkomne skal opnå de rette kompetencer til et arbejdsliv i Danmark. Derfor er målet, at nytilkomne ender i fast arbejde, men det at være på en arbejdsplads, bliver også en central del af selve integrationsindsatsen. Dog må det stå centralt,

at balancen mellem uddannelse og arbejde ikke brydes. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden. Derfor skal flygtninge ikke gå en ufaglært fremtid i møde.

Det vil vi:

- *DSU mener, at vi skal gøre op med refusionsmodellen i den kommunale beskæftigelsesrettede integrationsindsats og i stedet sikre, at den enkelte borgers situation er afgørende for indsatsen.*
- *DSU mener, at vi skal kæmpe for, at så mange som muligt får en kompetencegivende eksamen, så de er rustede til det fremtidige arbejdsmarked.*
- *DSU mener, at vi skal stille hårdere krav til læringspotentialer i de arbejdsopgaver, som flygtninge i IGU-forløbet skal løse. Arbejdet skal være meningsfuldt og her styrke incitamentet til at tage en arbejdsgivende uddannelse fremfor at være ufaglært.*
- *DSU mener, at der skal afsættes midler til tolkning i IGU-forløbet.*
- *DSU mener, at vi skal afskaffe modregningen af offentlige ydelser for ægtepar i forbindelse med IGU-forløb.*
- *DSU mener, at fattigdomsydelserne skal afskaffes. Ingen er nogensinde blevet mere integrerede af at vokse op i fattigdom.*
- *DSU mener, at vi skal ændre pointsystemet for varigt ophold, så uddannelse sidestilles med arbejde.*

Det er et princip for DSU, at integrationsindsatsen i Danmark skal styrke ligestillingen mellem nytilkomne mænd og kvinder. Usunde magtstrukturer mellem kønnene skal bekæmpes. Desværre ser vi i flere tilfælde, at den nuværende integrationsindsats gør det modsatte, og i stedet øger en i forvejen alt for stor ulighed mellem kønnene. Kvinder, og deres ophold i Danmark, bliver gjort afhængige af deres mænd. Integrationen af kvinder er fuldstændig afgørende for ligestillingen mellem minoriteter. DSU anerkender, at der bliver nødt til at være forskel mellem mænd og kvinder i integrationsindsatsen, da de har vidt forskellige forudsætninger for at blive integreret.

Det vil vi:

- *DSU mener, at vi skal udvide uddannelsespålægget til også at gælde indvandrerkvinder med en uddannelsesbaggrund, der ikke er højere end 9. klasses niveau.*
- *DSU mener, at der skal være et øget fokus på ekstern evaluering af integrationsprojekter rettet mod indvandrerkvinder, som er støttet af §18 midler. Det samme gør sig gældende ved anvendelse af satspuljemidler.*
- *DSU er modstander af maskeringsforbuddet. Vi erkender, at burka og niqab oftest er kvindeundertrykkende. Vi frygter dog at et forbud, direkte vil skade integrationen af disse undertrykte kvinder, da vi ikke mener, at disse kvinder vil smide dragten grundet et forbud. Derfor frygter vi, at de i endnu højere grad vil blive indenfor hjemmets fire vægge og deltage endnu mindre i samfundet.*
- *DSU mener, at personer, som bærer burka eller niqab bør fratages retten til kontanthjælp, dagpenge o.l. Det skyldes, at man reelt set ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man bærer disse beklædninger til hverdag.*
- *DSU mener, at sundhedsplejersker, som i høj grad agerer brobyggere mellem flygtninge og samfundet, skal have et løft i interkulturelle kompetencer.*
- *DSU mener, at flygtningefamilier skal tilbydes et udvidet antal besøg af sundhedssygeplejersker. Indsatsen skal både udvides i antal og varighed af besøgene.*
- *DSU mener at kommune og jobcenter i højere grad skal samarbejde med virksomheder om skrift- og sprogkundskaber både udenfor men også i praktikperioden.*
- *DSU mener, at bestemte normer fra minoritetsmiljøer er en hindring for kvinders deltagelse i foreningslivet - eksempelvis svømning og gymnastik. Derfor mener DSU, at der i kommuner med en høj koncentration af indvandrerkvinder skal tilbydes kønsopdelt idrætsaktiviteter.*
- *DSU mener, at der skal sikres flere midler til landets krisecentre. Vi skal sikre at ingen kvinder afvises, når de søger væk fra volden.*