

1
2
3
4
5 **Principprogram**
6
7

8 **Folkets tid**

9
10
11 **DSU's 40. kongres**

12 **2.-4. maj 2014**
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22	INDHOLDSFORTEGNELSE:
23	
24	INDLEDNING: DEMOKRATISK SOCIALISME
25	
26	<u>KAPITEL 1: MAGT OG DEMOKRATI</u>
27	1.1. Et levende lokaldemokrati
28	1.2. Opgør med mistillid og bureaukrati
29	1.3. Åbenhed om beslutninger
30	1.4. Ny grundlov
31	1.5. Afskaffelse af den tvungne værnepligt
32	1.6. Et EU på folkets præmisser
33	1.7. Grænser for overvågning
34	
35	<u>KAPITEL 2: CIVILSAMFUND, STAT OG MARKED</u>
36	2.1. Et organiseret arbejdsmarked
37	2.2. Bæredygtig vækst
38	2.3. Blandingsøkonomi
39	2.4. Indflydelse og medejerskab
40	2.5. En økonomi, der arbejder for folket
41	2.6. Begrænsning af privatisering og udlicitering
42	2.7. Begrænsning af markedsliggørelse i uddannelsessystemet
43	2.8. Ejendom i respekt for fælleskabet
44	
45	<u>KAPITEL 3: VELFÆRD</u>
46	3.1. Et solidarisk skattesystem
47	3.2. Alle i arbejde
48	3.3. En aktiv boligpolitik
49	3.4. Lige muligheder gennem uddannelse
50	3.5. Ret til sundhed
51	3.6. Familien og den moderne hverdag
52	3.7. Tidlig forebyggelse
53	3.8. Hjælp til socialt udsatte
54	
55	<u>KAPITEL 4: VÆRDIPOLITIK</u>
56	4.1. Et oplyst folk og en stærk kultur
57	4.2. Foreningsdanmark

58	4.3. Ligestilling mellem mænd og kvinder
59	4.4. Et samfund uden diskrimination
60	4.5. Mennesker skal ikke være til salg
61	4.6. Et mangfoldigt fællesskab
62	4.7. En retfærdig lovgivning
63	4.8. Et Danmark, der hænger sammen
64	4.9. En moderne folkekirke
65	
66	<u>KAPITEL 5: OS OG VERDEN</u>
67	5.1. Verden har brug for EU
68	5.2. Et stærkere nordisk samarbejde
69	5.3. Tid til global klimaindsats
70	5.4. Ret til national identitet og selvbestemmelse
71	5.5. Respekt for det internationale retssamfund
72	5.6. Opgør med den skæve klode
73	5.7. En sikker verden
74	5.8. Frihandel under ordentlige forhold
75	
76	
77	På vegne af kongresudvalget
78	
79	Camilla Schwalbe, forbundsformand
80	Alexander Grandt Petersen, næstformand
81	
82	Udvalgsmedlemmer:
83	Mikkel Mejling Andersen
84	Bjarke Dahl Mogensen
85	Liv Rossander Sørensen
86	Esben Korsgaard Poulsen
87	Signe Kaulberg Jespersen
88	

Kasper Sand Kjær

Frederik Vad Nielsen

Pernille Rømer

Nicklas Lauritzen

89

90

91 **DEMOKRATISK SOCIALISME**

92 I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er vi demokratiske socialister. Det betyder, at vi ønsker et
93 demokratisk og socialistisk samfund med frihed, lighed og solidaritet for alle. Vi er ikke bange for at stille
94 krav om afgørende forandringer, der skal være med til at indfri vores principper om det gode samfund.
95 Men vi vender os mod enhver idé om, at samfundet skal omstyrtes i en mere socialistisk retning gennem
96 revolutioner og voldelige oprør. DSU har historisk, og vil fremadrettet altid sige fra overfor den slags
97 farlige utopier, som kommunister og den ekstreme højrefløj står for.

98 Ligeledes finder vi idéen om det markedsstyrede kapitalistiske samfund for afstumpet og usympatisk.
99 Med en insisteren på at gøre alt og alle op i kroner og ører, spiller kapitalismen mennesker ud mod
100 hinanden, og slår dybe kløfter i samfundet. Kapitalisme holder mennesket nede, og hindrer det i at leve et
101 frit liv med mulighed for at realisere sit potentiale.

102 For intet er vigtigere for et menneske end frihed. Sand frihed for alle mennesker kan kun realiseres i et
103 demokratisk socialistisk samfund. Vi tror på ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed. Det er afgørende
104 rettigheder for et frit menneske og demokratiske kerneværdier. Men den socialdemokratiske frihed
105 stikker endnu dybere. Vi mener, at det enkelte menneskes frihed er uløseligt forbundet med en høj grad af
106 lighed blandt samfundets individer. Det gælder både muligheder fra fødslen såvel som økonomisk
107 formåen gennem tilværelsen. Derfor er vi glødende tilhængere af et velfærdssamfund med stærke
108 lighedsskabende institutioner, der ikke kun sikrer lige muligheder gennem hele livet, men også giver
109 mennesker på kanten en ekstra chance.

110 Den stigende ulighed er en bekymrende udvikling og en bombe under den sociale sammenhængskraft
111 såvel som den økonomiske vækst. Indkomst og muligheder har altid hængt sammen. Økonomisk lighed er
112 derfor et ideal, der skal efterstræbes i samfundet. Det betyder ikke, at alle skal være ens og have lige
113 meget. Men det er usundt og ikke mindst urimeligt, når de økonomiske skel bliver for store. Lighed
114 mindsker social uro og polarisering. Derfor er øget lighed direkte forbundet med mere tryghed og
115 stærkere sammenhængskraft for såvel rig som fattig og derved til gavn for hele samfundet.

116 For økonomisk lighed inden for demokratiske rammer kan kun realiseres i et samfund med en høj grad af
117 solidaritet. Det betyder respekt og ydmyghed over for fællesskabet. At man kræver sin ret, men også gør
118 sin pligt. At de der har opnået magtfulde positioner i samfundet ikke udnytter dette til egen økonomisk
119 vinding, men forvalter deres ansvar med respekt for sammenhængskraften. Solidaritet er derfor mere end
120 et spørgsmål om statslig omfordeling, men handler om en underliggende respekt mellem mennesker, der
121 anerkender hinandens værd og bidrag til fællesskabet på trods af forskelligheder.

122 Det socialdemokratiske ideal er et samfund præget af kooperatisme, hvor samarbejdet i fællesskabet
123 mellem folk er centralt, frem for en idé om en udefrakommende statslig instans, der regulerer vores liv.

124 DSU vil derfor altid bevare en magt- og systemkritik. Vi er på menneskets side. Ikke systemets. Staten skal
125 være for os alle. Opfattes det ikke længere sådan, må vi ikke blive blinde forsvarere af et system, der ikke
126 fungerer.

127 At DSU ser det som sin opgave at udøve en vis magt- og systemkritik betyder også, at vi tager afstand fra
128 økonomiske regnemodeller, der alene fungerer i embedsværkerne og ikke har nogen gang på jorden i
129 virkelighedens verden. Et eksempel er de udbredte økonomiske regnemetoder, der har som økonomisk
130 grundpræmis, at et udbud i sig selv skaber en efterspørgsel. Denne naive betingelse er fejlagtig og betyder
131 bl.a. i en krisetid, at man ved at udvide arbejdsudbuddet er med til dels at forstørre arbejdsløsheden og
132 dels at presse lønningerne.

133 Vores historiske succes beror på en evne til at være på folkets side, og forandre tingene til det bedre for
134 fællesskabet. Det har ikke kunnet lade sig gøre uden slagsmål. Socialdemokratiet er et folkeparti. Vi er til
135 for alle, der vil. Til for alle, der tror på vores værdier og vil fællesskabet. Det er vores bundne opgave at
136 gøre op med egoismen, at sige fra over for grådighed og at udfordre solidaritetens modstandere. Vi skal
137 forsvare det enkelte menneskes værdi og ret til en god tilværelse med mulighed for anstændig
138 selvforsørgelse, uanset om man er akademiker eller ufaglært.

139 2008 markerede en ny tidsregning for den demokratiske socialisme. Årtiers akkumuleret grådighed,
140 spekulation og rå kapitalisme kastede verdensøkonomien ud i en omfattende krise, som vi endnu ikke har
141 set enden på. Den finansielle krise har bekræftet os i, at kapitalismen er en åndsforladt og ødelæggende
142 ideologi. Det er på tide, at folket tager magten tilbage og kræver et retfærdigt samfund i en retfærdig
143 verden. I den forbindelse tager DSU afstand fra holdningen om, at der findes en "nødvendighedens
144 politik", hvor mennesker reduceres til tal. Vi tror på, at der altid findes et valg i politik. Svære valg, ja, men
145 ikke desto mindre valg, der skal træffes med afsæt i intakte socialdemokratiske værdier.

146 Ethvert enkelt menneske er unik. Derfor har alle mennesker lige værdi, og behandles efter de højeste
147 principper. Principper om at skabe sammen med andre. At sætte mennesker før penge. At efterlade en
148 bedre verden til kommende generationer. Det er principper, som DSU altid vil stå vagt om, og ser som sin
149 fremmeste opgave at udbrede i Danmark såvel som over landegrænser. Det er, hvad dette principprogram
150 handler om. Frihed, lighed og solidaritet i en bedre morgendag.

151

152 **KAPITEL 1: MAGT OG DEMOKRATI**

153 DSU's demokratibegreb er omfattende, og rækker langt videre end selve stemmeprocessen i forbindelse
154 med afholdelse af valg. For os er demokrati ikke noget, der udøves hvert fjerde år. Tværtimod ser vi
155 demokrati som et grundelement i det frie menneskes hverdag.

156 Men, at Danmark er et demokratisk land, betyder ikke, at magten er lige fordelt. Overalt i vores land findes
157 der synlige, såvel som usynlige magtforhold, der er med til at skabe et ulige ejerskab over udviklingen af
158 samfundet såvel som vores egne liv. I DSU arbejder vi derfor for at skabe mere demokrati og en fordeling

159 af magten, der kommer den brede befolkning til gavn. Decentralisering er en værdi for os, og vi ønsker, at
160 mennesket skal have vid mulighed for at skabe sit eget liv og præge omverdenen.

161

162 **1.1. Et levende lokaldemokrati**

163 Det nære lokaldemokrati er afgørende for DSUs forståelse af individets rolle i velfærdssamfundet. Den
164 aktive deltagelse i nærdemokratiet er det, der på afgørende vis definerer den moderne dansker som
165 borger i et samfund; ikke som kunde i en butik.

166 Borgerne skal selv skal være med til at skabe samfundet. Derfor er decentralisering en vigtig værdi, og en
167 hjørnesten i DSU's demokratiopfattelse. Beslutninger træffes bedst tættest muligt på borgerne, og i nært
168 samarbejde med dem. DSU mener derfor, at borgerne i højere grad skal høres bl.a. i samspil med
169 medarbejderne gennem borgerrepræsentation i offentlige institutioner og gennem inddragelse og
170 oprettelse af lokaludvalg. Endvidere skal civilsamfundet, i højere grad inddrages, i de beslutninger der
171 tages lokalt. Inddragelse af eksempelvis lokalforeninger styrker ikke blot beslutningernes legitimitet, men
172 er også med til at skabe stærke og selvstændige lokalsamfund. DSU betragter det desuden som afgørende
173 for nærdemokratiet, at de snærende bånd om kommunernes økonomi opløses i forhold til anlægs- og
174 driftsloft, skatteudskrivning, mv., så det bliver muligt igen at føre selvstændig lokalpolitik. I enhver
175 kommune skal kommunalpolitikere nedsætte et repræsentativt ungdomsråd, der har til opgave at være
176 ungdommens stemme i lokalpolitiske beslutninger, der vedrører børn og unge.

177 DSU vil styrke nærdemokratiet. Vi mener, at man fortsat skal bevare den repræsentative struktur. Det er
178 dog afgørende for DSU, at demokratiet er levende, og at man i høj grad arbejder efter at inddrage borgerne
179 i beslutningerne. Derfor mener vi, at man godt kan gøre brug af borgerbudgetter og andre
180 borgerinddragelseinitiativer, så længe den endelige beslutningskraft ligger hos kommunalpolitikere.
181 Herunder mener DSU, at det skal være lettere at være kommunalpolitiker, så vi sikrer en bedre og bredere
182 repræsentation af danskerne i lokalpolitik. Dette indebærer for det første en forhøjelse af
183 kommunalpolitikernes vederlag og for det andet en bedre adgang til sekretariatsbistand.

184

185 **1.2. Opgør med mistillid og bureaukrati**

186 Vores velfærdssamfundet er grundlæggende et tillidsprojekt. Vi forventer, at den enkelte borger påtager
187 sig de pligter, vedkommende er i stand til, kræver sin ret, når pligten er gjort, og træffer de rigtige
188 beslutninger til gavn for fællesskabet. Dette er vores socialdemokratiske menneskesyn.

189 På samme måde er vores velfærdssamfund karakteriseret ved, at vi har valgt at lægge et stort ansvar i
190 hænderne på vore offentligt ansatte. Desværre ser vi i stigende grad, at vores offentlige sektor præges af
191 kontrol, bureaukrati og værdiforladt New Public Management, der trives på baggrund af en stigende
192 mistillid.

193 DSU mener, at vi skal rydde ud i overvågningssystemerne og det unødvendige bureaukrati. Vi skal gøre op
194 med den mistillid, vi møder borgerne og vores offentligt ansatte med. I stedet skal vi sætte fagligheden fri,
195 og turde tro på, at innovation og effektivitet trives bedst under fleksible rammer med frihed på udførsel og
196 fasthed på mål. Et opgør med mistilliden og de styringsrationaler der præger vores offentlige sektor, vil
197 ikke blot skabe en bedre samfundsånd, men også frigøre enorme ressourcer fra ligegyldigt bureaukrati.
198 Ressourcer, der kan overføres til den borgernære velfærd og give plads til faglighed. Konsekvensen heraf
199 vil være færre skrivebordsansatte til fordel for flere ansatte i den borgernære service. Dette bifalder DSU i
200 samme omfang, som vi ligeledes ønsker at sætte en stopper for et unødigt uddannelsessnobberi i den
201 offentlige sektor, hvor flere og flere job besættes på baggrund af uddannelseslængde frem for reelle
202 kompetencer og erfaring.

203

204 **1.3. Åbenhed om beslutninger**

205 DSU mener, at der er behov for et opgør med tanken om det neutrale embedsvælde. Vi lever i dag i et
206 samfund og et politisk liv, hvor kompleksiteten er overvældende, og sagsområderne som politikere skal
207 tage stilling til øges hurtigt og konstant. Derfor er det afgørende, at vi giver vores politikere redskaberne
208 til at kunne tackle disse udfordringer. Derfor mener DSU, at der bør indføres ministerkabinetter, der kan
209 indgå i en politisk, faglig sparring med ministeren i udarbejdelsen af nye lovforslag, såvel som håndtering
210 af den daglige drift i ministerierne. Disse kabinetter skal ikke forstås som en erstatning af
211 departementerne, men som et supplement.

212 DSU mener desuden, at der principielt bør være åbenhed i forvaltningen i så vid udstrækning som muligt.
213 Derfor skal departementer, såvel som deres underordnede styrelser m.m., være åbne overfor aktindsigt.
214 Denne åbenhed er et centralt element i det folkestyre, som skal styre et moderne Danmark.

215 Derudover skal der være åbenhed omkring beslutningsprocedurer såvel som de aktører, der har ydet
216 indflydelse derpå. Indførelsen af et lobbyregister er en naturlig konsekvens af dette princip. Et
217 lobbyregister skal vise, hvem der donerer penge til hvilke partier, kampagner, politikere m.m., men bør
218 også vise, hvem politikerne holder møder med. Et sådant lobbyregister bør ikke være et frivilligt system,
219 men derimod obligatorisk for alle, der ønsker at være i tæt dialog med beslutningstagere i Danmark, både
220 i statsligt, regionalt og kommunalt regi. Åbenhed og gennemsigtighed er det bedste værn mod korrupsion,
221 og er en kerneværdi i et moderne demokrati.

222

223 **1.4. Ny grundlov**

224 Den danske grundlov bærer et enestående vidnesbyrd på demokratiets tilblivelse i Danmark. Med årene
225 er tiden dog blevet moden til en opdatering af grundloven, så den ikke blot i sin fortolkning er moderne,
226 men også i sit sprogbrug, værdier og institutioner lever op til nutiden.

227 DSU mener grundlæggende, at alle mennesker er født lige. Det danske kongehus som institution
228 harmonerer ikke med dette grundprincip. Vi er derfor principielt imod Kongehuset og mener, at en ny
229 grundlov ikke bør indebære et Kongehus, og at monarkiet som konsekvens heraf skal opløses. Vi mener, at
230 Kongehusets og monarkens ceremonielle rolle fremadrettet bør varetages af en præsident.
231 Præsidentinstitutionen bliver ikke en ny modpol til Folketinget efter fransk eller amerikansk forbillede,
232 men skal i stedet have til opgave at varetage de formelle og ceremonielle opgaver, der følger med at være
233 statsleder som efter tysk forbillede. Selve regeringsledelsen skal fortsat være hos statsministeren.
234 Præsidenten skal vælges ved direkte valg i forbindelse med EP valgene.

235 Et grundlæggende princip i DSU er, at ret og pligt følges ad. Derfor mener vi, at valgretten bør sænkes til
236 16 år. Ved denne alder kan man straffes på lige fod med alle andre. Derfor giver det ikke mening, at man
237 mangler den demokratiske rettighed, der ellers går hånd i hånd med de pligter samfundet pålægger en. Vi
238 mener i DSU, at en sænkelse af valgrets alderen ikke blot vil styrke demokratiet gennem højere
239 valgdeltagelse blandt unge og sikre større indsigt i politik fra en ung alder, men også, at det principielt set
240 er et spørgsmål om ret og pligt. Til gengæld ønsker DSU også at indføre samfundsfagsundervisning i de
241 tidlige klassetrin, indtænke samfundsfaglige aspekter i andre fag samt borgerforbredelse for at ruste de
242 unge, til at blive aktive og velinformerede borgere. DSU ønsker foruden alt dette, at en ny Grundlov også
243 indebærer en egentlig forfatningsdomstol, indskriver den Europæiske Menneskerettighedskonvention,
244 afskaffer kontroversielle men ligegyldige paragraffer såsom §29 og berører forholdet mellem partierne og
245 folkevalgt, eksempelvis ved at forbyde dobbeltmandater og partihop og tage en diskussion om bundne
246 mandater. Det er klart, at processen omkring en ny Grundlov skal afspejle de værdier, vi forventer af vores
247 demokrati.

248

249 **1.5. Afskaffelse af den tvungne værnepligt**

250 I dagens Danmark er der mange unge mænd og kvinder, der ønsker at kæmpe for deres land. Så mange at
251 værnepligten bliver overflødig. Der er altså ingen grund til at bevare den tradition. Derfor går DSU ind for
252 en afskaffelse af den tvungne værnepligt, og for at de frivillige kan komme til. Desuden er den tvungne
253 værnepligt en hindring for reel kønsligestilling i Danmark.

254

255 **1.6. Et EU på folkets præmisser**

256 DSU betragter den Europæiske Union som en historisk succes og garanten for stabilitet og fremgang i et
257 kontinent, hvor krig og ødelæggelse har været reglen snarere end undtagelsen i flere tusinde år.
258 Derudover betragter DSU det europæiske fællesskab som en mulighed for at skabe en større retfærdighed
259 på tværs af landegrænser. Derfor ønsker DSU, at den europæiske integration fortsætter, og at Danmark
260 skal ophæve sine fire forbehold.

261 Vi er dog på vagt over for et EU, som i stigende grad opererer på markedets snarere end på menneskets
262 præmisser. Derfor insisterer DSU på, at øget europæisk integration skal ske med respekt for vores

263 arbejdsmarked og velfærdsinstitutioner. DSU er i vid udstrækning tilhængere af det indre marked og den
264 frie bevægelighed, men mener, at politikere må ty til regulering, hvor det er nødvendigt. Derfor ønsker
265 DSU, at overnational lovgivning skal anvendes, når medlemslandenes egen regulering ikke er tilstrækkelig
266 til at løse grænseoverskridende problemstillinger inden for miljø, klima, finansiel regulering, asylansøgere
267 og lignende.

268 DSU er stærkt bekymrede over, at medlemslandenes sociale ydelser i højere og højere grad skal spredes
269 ud over hele det europæiske kontinent. Det har aldrig været meningen med den fri bevægelighed, at
270 velfærdsydelser også skal rykke over grænserne. Vi skal stå sammen i Europa, men vi skal respektere, at
271 medlemslandene har forskellige samfundssystemer og forskellige velfærdsmodeller. DSU ønsker, at den
272 danske regering sammen med allierede i andre medlemslande kæmper for retten til at have et
273 velfærdssamfund, uden at ét medlemslands sociale sikkerhedsnet skal spændes ud over hele det
274 europæiske kontinent.

275 EU's berettigelse er blandt andet afhængig af demokratisk legitimitet. Desværre består unionen efter
276 årtiers traktatændringer dog fortsat af institutioner, der internt udgør et demokratisk underskud. Derfor
277 ønsker DSU at reformere de demokratiske strukturer og beslutningsgangen i EU. Vi mener, at Europa-
278 Parlamentet bør sidestilles med Ministerrådet, og kunne pålægge Kommissionen at fremsætte lovforslag.
279 For DSU er det altafgørende, at den politiske retning i EU udstikkes af politikere, og ikke af usynlige euro-
280 teknokrater. Derudover ønsker vi at begrænse EU-domstolens magt, idet domstolen efter vores mening er
281 gået for vidt i en yderst liberalistisk tolkning af det europæiske projekt. Det samme gør sig gældende med
282 EU's finanspagt, der de facto har sat brug af ekspansiv finanspolitik ud af spil. DSU bekender sig til den
283 keynesianske økonomiske logik og ønsker ikke, at hensynet til et flertal af borgerlige lande skal veje
284 tungere end demokratiske beslutninger i de enkelte medlemslande.

285 EU's institutioner har siden deres oprettelse været stærkt overvåget og influeret af lobbyister. Dette
286 betragter DSU som en problemstilling, da enorme kapitalinteresser tillades indflydelse på lovgivningen, og
287 derfor underminerer betydningen af folkevalgte politikere. Dog kan lobbyisme i begrænset form være en
288 sund demokratisk øvelse, der kan bidrage til en større repræsentation af interesser samt akkumulering af
289 viden hos beslutningstageren. Derfor ønsker DSU at indføre et officielt, åbent register bestående af
290 lobbyister med adgang til EU's beslutningstagere.

291

292 **1.7. Grænser for overvågning**

293 Det 21. århundrede er blandt andet karakteriseret ved en massiv forøgelse af den overvågning, såvel
294 offentlige som private aktører udøver mod borgerne. DSU mener, at det er på tide med en reducere af
295 den massive overvågning af danskerne i det offentlige rum. Overvågning må aldrig være et kommercielt
296 middel, hvor opbevaring af personlige oplysninger indgår i erhvervslivets målretning af reklamer og
297 lignende. DSU er derfor stærkt skeptiske overfor private aktørers øgede overvågning, der følger og
298 kortlægger borgernes færden og forbrugsmønstre. Kommerciel logning må derfor underlægges
299 restriktioner, der kun tillader absolut nødvendig overvågning af borgere.

300 Danmark nyder godt af en stærk efterretningstjeneste og et retsvæsen, der har mulighed for at forebygge
301 og opklare forbrydelser af enhver art. Men der skal være klar jura bag den overvågning, der finder sted, og
302 hermed en større gennemsigtighed og kontrol af PET's og FE's arbejde. Derfor skal der etableres en
303 uvildig myndighed, der kan træffe afgørelser om PET's og FE's ageren. I DSU mener vi, at lovgivning om
304 overvågning periodisk må tages op til genovervejelse. Endvidere må eksisterende og fremtidige
305 kontrakter om udlicitering af serviceydelse forbydes, hvis virksomheden er placeret i et land, hvor
306 fremmed lovgivning medfører, at danske personfølsomme oplysninger udsættes for fare

307

308 **KAPITEL 2: CIVILSAMFUND, STAT OG MARKED**

309 Historisk set er Danmark styret fra tre forskellige samfundshjørner; civilsamfundet, staten og markedet.
310 Dette har sikret, at ingen alene har kunnet diktere samfundsudviklingen. De tre elementer har med andre
311 ord holdt hinanden i skak, og hver især har de tre hjørner bidraget til udviklingen af vores samfund.
312 Statsapparatet har leveret et effektivt sundhedsvæsen og et lighedsskabende uddannelsessystem i absolut
313 verdensklasse. Markedet har leveret sunde og driftige virksomheder, der skaber vækst og arbejde. Og
314 endelig har vores civilsamfund leveret et af de bedst organiserede arbejdsmarkeder i verden, for ikke at
315 nævne den unikke måde vi har organiseret os på i boligbevægelsen og foreningslivet.

316 Men over de sidste årtier er balancen mellem marked, stat og civilsamfund blevet forrykket.
317 Markedskræfterne har fået stadig større indflydelse på vores samfund. Til skade for lønmodtagere i
318 Danmark og verden over. Dette har særligt gjort sig gældende i kriseårene efter 2008. For selvom det var
319 kapitalismens grådighed og spekulation, der var skyld i krisen, var det alligevel denne ideologi, der igen
320 blev anvendt, da der skulle ryddes op i verdensøkonomien efter krisen.

321 DSU mener, at det er på høje tid at genskabe balancen mellem civilsamfund, stat og marked. Den største
322 udfordring i den forbindelse er, at markedet er blevet internationalt, mens hverken stat eller civilsamfund
323 arbejder på tværs af grænser i tilstrækkelig grad. Derfor må det være et mål at styrke det internationale
324 samarbejde for at tøjle markedskræfterne. Det er grunden til, at DSU er varme fortalere for et stærkt EU,
325 og opfordrer fagbevægelsen til i højere grad at orientere sig internationalt. Det gælder både, når der skal
326 forhandles overenskomster, og sikres opbakning rent medlemsmæssigt.

327

328 **2.1. Et organiseret arbejdsmarked**

329 DSU mener ikke, at politikerne skal øve indflydelse på dannelsen af konkrete aftaler om løn og
330 arbejdsvilkår. Overenskomst- og arbejdsmarkedsområdet er en sag for arbejdsmarkedets parter. Dog ser
331 vi med skepsis på de seneste års udvikling, hvor danske arbejdsvilkår undergraves som resultat af et
332 globaliseret frit marked, pres fra EU og en faldende organisering i Danmark.

333 DSU anser den danske model som den rigtige arbejdsmarkedsmodel. Det er derfor altafgørende, at den
334 fortsat er baseret på frivillighed og medlemskab. DSU ønsker derfor at fjerne fradraget for A-kasser, der
335 ikke organiserer inden for fag eller uddannelse.

336 Et organiseret og selvkoordinerende arbejdsmarked er en gevinst for Danmark, hvorfor statslig
337 understøttelse skal prioriteres som en afgørende investering. Derfor skal der være fuldt fradrag for faglige
338 kontingenter, som kun gives i forbindelse med medlemskab af den overenskomstdominerende forening
339 inden for branchen. Derudover mener DSU, at kravene til en fagforening generelt skal skærpes. Dette skal
340 medvirke til at løfte standarderne for fagforeningerne, så fupforretninger såsom de gule fagforeninger
341 ikke ødelægger det danske arbejdsmarked.

342 DSU anser social dumping som en af de største trusler mod et stærkt organiseret arbejdsmarked. Derfor
343 skal det bekæmpes med alle midler. Danmark skal arbejde aktivt for, at EU-lovgivning tager hensyn til de
344 enkelte staters arbejdsmarkeder. Alle er velkomne til at arbejde i Danmark, men det skal foregå på
345 ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor ønsker DSU også, at der indføres krav om, at arbejde finansieret af
346 offentlige skatte kroner, statslige såvel som kommunale og regionale, skal foregå under
347 overenskomstlignende forhold i alle kædeled.

348

349 **2.2. Bæredygtig vækst**

350 DSU mener, at vækst er nødvendig for det danske samfund for fortsat at sikre velstand og velfærd.
351 Forestillingen om, at væksten strukturelt kan ligge under inflationsniveauet, er uholdbar. Det betyder
352 ikke, at generel vækst i BNP i sig selv er interessant. For hvis ikke væksten foregår bæredygtigt og fordeles
353 lige, kan væksten være decideret skadelig. For DSU er det ikke kun væksten i samfundet samlet set, men
354 også væksten i det enkelte menneskes velstand, der interesserer os.

355 DSU vender sig derfor imod den vækst, som verden har oplevet de sidste årtier. Det er der flere årsager til.
356 For det første er væksten foregået uden hensyntagen til klima og naturressourcer. Det er uansvarligt og
357 kortsigtet at vækste, hvis det skader fremtidige generationers muligheder for at nyde samme velstand og
358 tryghed, som vi gør. For det andet har væksten vist sig at være kunstig. Et fatamorgana.

359 Finansmarkedernes handel med risikable papirer, pseudo-produkter og tvivlsomme tjenesteydelser,
360 pressede markedet op på uholdbart høje niveauer. Væksten var ikke drevet af gode idéer og større
361 effektivitet, men af nye kreative låneformer, hvilket aldrig igen må ske i fremtiden. Derudover har
362 væksten været skæv. I modsætning til væksten op gennem det 20. århundrede, tilfaldt 00'ernes vækst
363 således først og fremmest eliten. Faktisk har en ufaglært dansker oplevet decideret løntilbagegang, hvis
364 man kigger på det nye årtusinde isoleret set.

365 Derfor stiller DSU sig kritisk over for en politisk ambition, der udelukkende sigter mod at øge BNP. Vækst
366 giver kun mening, hvis de tre ovenstående forudsætninger er opfyldt; at den ikke baserer sig på
367 forurening og rovdrift på naturressurser, at den har rod i reel og bæredygtig værdiskabelse, samt at den
368 ikke øger den økonomiske ulighed.

369

370 **2.3. Blandingsøkonomi**

371 DSU er tilhængere af markedsøkonomiske midler til at skabe frihed omkring produktion og forbrug på
372 den mest fordelagtige måde. Vi mener, at markedet er den bedst mulige måde at koordinere hvilket udbud
373 af varer, der skal være tilgængelige for forbrugerne. Men en anerkendelse af, at markedsøkonomiens
374 mekanismer kan være en god tjener af folket, er ikke en tilslutning til markedsfundamentalismen, hvor
375 markedliggørelse er svaret på samtlige af klodens udfordringer.

376 DSU anser det som en fejlagtig opfattelse, at såfremt, at bare markedet klarer sit, så kan
377 socialdemokratiske regeringer, gennem velfærdsstaten samle de mennesker op, som markedet kaster fra
378 sig. Den tankegang gør markedet til herre og os til tjenere.

379 Derfor arbejder DSU for en blandingsøkonomi, hvor økonomien i sig selv fordrer lighed og velstand for de
380 mange. Vi er derfor tilhængere af lovgivning, der begrænser markedets indflydelse på
381 samfundsudviklingen. Det drejer sig blandt andet om øget regulering af den finansielle sektor, lovgivning
382 om udledning og kemikalieanvendelse, regulering af arbejdsmiljø samt at sikre grundlæggende
383 rettigheder for lønarbejdere.

384

385 **2.4. Indflydelse og medejerskab**

386 DSU betragter kooperatisme som en ejerform, der har skabt stærke virksomheder i Danmark, og som i
387 fremtiden kan indeholde svar på nogle af de udfordringer, vi ser ved traditionelle aktieselskaber med
388 kortsigtede afkast for øje. I de kooperative virksomheder udgør medarbejdere eller kunder ejerkredsen,
389 hvilket skaber en langt større villighed til at udvikle virksomheden med langsigtede og bæredygtige mål
390 for øje. DSU ønsker derfor, at staten sikrer, at kooperative virksomheder anerkendes på lige vilkår med
391 andre virksomhedstyper. Dette indebærer blandt andet forbedrede rammevilkår og muligheden for at
392 opnå lånefinansiering.

393 Foruden egentlige kooperative virksomheder er DSU meget optaget af, hvordan medarbejderne kan
394 gennemføre investeringer i egne arbejdspladser for at fastholde og skabe ny vækst og øget velstand.
395 Derfor er DSU store tilhængere af medarbejderinvesteringsselskaber, hvor lønmodtageren kan foretage
396 strategiske investeringer med sigte på at beholde arbejdspladser i Danmark, samt bidrage til udviklingen
397 inden for det pågældende erhverv. Der skal både følge øget medarbejdsindflydelse og del i afkastet til
398 medarbejderne.

399 DSU ønsker, at flere beslutninger bliver truffet nærmest borgerne. Derfor er det vigtigt at sikre flere
400 beslutningskompetencer i f.eks. de lokale skolebestyrelser. Hvis der er mulighed for at få reel indflydelse,
401 vil dette give en større motivation til at engagere sig i at arbejde for lokalområdets udvikling.

402 **2.5. En økonomi, der arbejder for folket**

403 Kernen i vores økonomi skal være de virksomheder, som leverer et bidrag til samfundet. Det vil sige
404 virkelige produkter og tjenesteydelser, som skaber glæde og værdi for borgere. Det betyder også, at
405 finansielle aktiviteter, som ikke direkte bidrager til, at virksomheder kan producere reel værdi, skal
406 reduceres til et absolut minimum. Derfor er det en målsætning for DSU, at finanssektoren fordeler villig
407 kapital til realøkonomien, og kun i begrænset omfang profiterer på aktiviteter, der er uafhængige af
408 realøkonomien.

409 Derfor må vi være klar til at begrænse udbredelsen af finansielle produkter, ligesom vi skal indføre
410 lovgivning, der forhindrer sammenblanding af investering, forsikring og realkredit. Derudover skal vi
411 være klar til at tage kraftige adfærdsregulerende initiativer over for bankerne. Det skal blandt andet ske
412 med indførelsen af en skat på finansielle transaktioner både i EU og det globale samfund, kapitalkrav samt
413 større afgifter på usunde finansielle produkter. Dette skal ske i en global koalition mellem progressive
414 lande. DSU går ind for, at ingen danske banker må blive så store, at de kan tvinge en hel nation i knæ.
415 Såfremt dette sker, skal der foregå en opsplitning af den pågældende bank.

416 Endvidere mener DSU, at vi skal tage et opgør med hvor store afkast, man som privat investor kan
417 forvente. For faktum er, at investeringer i realøkonomien, som f.eks. produktionsarbejdspladser, sjældent
418 giver mere end 10 pct. afkast om året. Det er derfor DSU's holdning, at investering i utraditionelle
419 finansielle produkter aldrig skal kunne give større afkast end i tilsvarende realøkonomiske virksomheder.
420 Et sådan profitloft vil booste investeringerne i realøkonomien til gavn for lønmodtagere verden over.

421 Endeligt vil DSU sætte hårdt ind overfor den globale skattespekulation, hvor multinationale selskaber
422 hver dag flytter milliarder af kroner i skattely på tværs af grænser.

423

424 **2.6. Begrænsning af privatisering og udlicitering**

425 DSU er ikke principielle modstandere af privatisering. Men vi ser kritisk på de seneste årtiers
426 privatiseringsbølge, hvor man hovedløst har solgt ud af fællesskabets værdier. Alt for ofte har vi set, at
427 privatiseringer ikke fører til en forbedret og billigere service for borgerne, hvilket ellers fremhæves som
428 rationalet bag beslutningen. Ligeledes har vi gentagne gange set, at privatisering medfører dårligere
429 arbejdsforhold for virksomhedens ansatte.

430 Til trods for, at privatisering i nogle tilfælde kan give mening, er DSU meget bekymrede for
431 konsekvenserne, når vi sælger ud af vores nationale infrastruktur. Vi frygter, at privatiseringer kan være
432 med til at stille Danmark dårligere i fremtiden. Når først en privatisering er gennemført er en
433 renationalisering tæt på politisk umuligt. Derfor må privatisering behandles med den størst tænkelige
434 omhu.

435 Ligeledes er DSU forbeholdne over for den øgede brug af udlicitering. Der findes områder, hvor
436 udlicitering er fornuftigt, og hvor der ikke er principielle årsager til, at opgaver udføres af private frem for
437 offentlige instanser. Men DSU anerkender ikke det neoliberale rationale om, at udlicitering skaber bedre
438 og billigere service for borgerne. For udlicitering kommer også med en pris. Udarbejdning af

439 udbudsmateriale er en dyr og bureaukratisk proces, der ofte er med til at skabe mere rigiditet end
440 fleksibilitet og nytænkning i opgaveløsningen. Derudover skal det offentlige stille med et nødberedskab,
441 hvilket også er en dyr og uhensigtsmæssig brug af offentlige resurser.

442 Endvidere forholder DSU sig kritisk til tabet af viden i den offentlige sektor, som følge af øget udlicitering.
443 Vi ønsker ikke en offentlig sektor, der har gjort sig afhængig af virksomheder, og ikke har kompetencerne
444 til at opstille et alternativ til private aktører. Dette gør sig særligt gældende inden for kernevelfærden
445 såsom ældrepleje, børnepasning og uddannelse. Det er områder vi ser bedre varetaget inden for
446 fællesskabets rammer frem for i jagten på profit. Konsekvensen heraf er, at DSU i nogle tilfælde
447 anerkender, at det gerne må koste mere at bevare opgaver i offentligt regi.

448

449 **2.7 Begrænsning af markedsliggørelse i uddannelsessystemet**

450 DSU ser med stor skepsis på de markedslignende vilkår, som store dele af uddannelsessystemet og særligt
451 ungdomsuddannelserne er underlagt. Det nuværende taxametersystem tager ikke hensyn til de sociale og
452 geografiske forskelle, som har stor indflydelse på uddannelsesstedernes økonomiske behov. Derudover
453 skaber systemet for det første en usund konkurrence mellem særligt gymnasierne, der handler om at have
454 det største reklamebudget og det bedste image, og for det andet er systemet ikke optimalt for den enkelte
455 elev.

456 Systemet betyder, at jo længere en elev "kører", jo flere penge får uddannelsesinstitutionen. Dermed er
457 det vigtigste for gymnasiet, at hver enkelt elev kommer helt og fuldt igennem gymnasiet uanset
458 karakterer, fagligt niveau og elevens muligheder efterfølgende – og ikke at hver enkelt elev finder sin rette
459 hylde i uddannelsessystemet og måske skulle have været tilbudt et andet uddannelsesstilbud i løbet af det
460 første år på gymnasiet.

461 DSU ønsker derfor et opgør med markedsliggørelsen af den offentlige sektor og særligt i
462 uddannelsessystemet.

463

464 **2.8. Ejendom i respekt for fælleskabet**

465 Danskerne skal kunne eje egen jord og ejendom. Ejendomsretten er kommet for at blive. Men DSU
466 forholder sig kritisk over for ideen om, at man skal kunne spekulere i jord og ejendom. Derfor ønsker vi
467 også en ejendomsbeskatning, der i mindre grad skal gøre dette muligt. Vi ønsker derfor at ændre
468 boligskatten, således at staten beskatter den værdistigning en ejerbolig har haft siden boligejeren købte
469 boligen, dog modregnet inflation og ejendomsforbedringer.

470 Endvidere mener DSU ikke, at alle arealer i Danmark skal være på private hænder. Vi ser derfor kritisk på,
471 at flere og flere naturområder omlægges til privat ejendom. Derfor er det kun naturligt, at staten opkøber
472 og driver naturområder af hensyn til fællesskabets bedste for at sikre adgangen til fri natur. Selve
473 Danmarks kyststrækning skal holdes offentlig, idet det er et princip, at danskeren skal have fri adgang til
474 havet. I denne forbindelse mener DSU også, at den danske landbrugsjord skal markedsliggøres.
475 Landbrugsjorden er en naturressource, der tilhører hele Danmarks befolkning. Derfor skal

476 landbrugsjorden ejes af staten, hvor landmændene lejer eller køber retten til at forpagte og dyrke jorden i
477 en given årrække.

478

479 **KAPITEL 3: VELFÆRD**

480 For DSU går vejen til frihed, lighed og solidaritet først fremmest gennem et stærkt velfærdssamfund, der
481 er baseret på institutioner drevet og vedligeholdt af fællesskabet. Det er de fælles velfærdsinstitutioner,
482 der giver mennesket mulighed for at opnå dets drømme om at realisere dets potentiale. Det er de fælles
483 velfærdsinstitutioner, der nedbryder skellet mellem rig og fattig, og skaber lige muligheder.

484 Vi tror på en universel velfærdsmodel, hvor der er fri og lige adgang for alle. Men i en globaliseret verden
485 og med det europæiske indre marked, der også omfatter arbejdskraft, bringes vores velfærdssamfund
486 under et hidtil uset pres. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at der er en solid balance mellem de
487 socialdemokratiske ærkedyder om at gøre sin pligt og kræve sin ret. Med et massivt pres på Danmark
488 udefra, må vi ikke lade os skubbe i blindhed, men selv insistere på at være herre over velfærdssamfundets
489 udvikling.

490

491 **3.1. Et solidarisk skattesystem**

492 DSU anser skat som et middel til at finansiere velfærdssamfundet og som et godt redskab til at sikre
493 omfordeling af velstand. Dette gælder omfordeling mellem rig og fattig, men i allerhøjeste grad også
494 omfordeling over et menneskeliv. For DSU er et højt eller lavt skattetryk ikke et mål sig i selv, men blot et
495 middel til at finansiere fællesskabet. Til gengæld er det et mål for DSU, at skatten fordeles mest rimeligt,
496 og bidrager til at øge ligheden.

497 For at sikre omfordeling mener DSU, at et progressivt skattesystem, hvor man bidrager relativt mere til
498 fællesskabet, jo højere en indkomst man har, er en retfærdig og solidarisk model. DSU mener generelt set,
499 at det progressive princip bør gælde for flere beskatninger og afgifter – og ikke kun lønindkomster.

500 DSU ønsker et skattesystem, der er mere progressivt end i dag. Eksempelvis bør der indføres øget
501 beskatning på årsindkomster over en million. DSU mener endvidere, at man generelt bør flytte beskatning
502 fra arbejde til beskatning af arbejdsfri gevinster i stedet. Beskatningen af bolig, arv og fortjeneste ved
503 kortsigtede investeringer bør derfor øges til fordel for en lavere beskatning af lønindkomsten.

504 DSU anser det som afgørende for et lige og retfærdigt samfund, at alle bidrager - også de danske
505 virksomheder. De profiterer også af et stærkt velfærdssamfund. Det sikrer dem veluddannede og raske
506 medarbejdere. Derfor mener DSU, at alle virksomheder med overskud fortsat skal bidrage til
507 finansieringen af fællesskabet.

508 DSU anerkender, at virksomhederne skal konkurrere på et europæisk og globalt marked. Men vi nægter at
509 lade skatter og afgifter indlede et kapløb mod bunden. Vi er nødt til, også i en globaliseret verden, at

510 kunne opkræve skatter til fællesskabet Derfor mener DSU at der skal indføres en minimums selskabsskat i
511 EU for at sørge for at vi ikke ender i et race to the bottom.

512 For DSU er det uacceptabelt at nogen, privatpersoner eller virksomheder, bevidst undgår at bidrage til
513 fællesskabet. Derfor er det afgørende, at vi sætter mere ind for at bekæmpe skattely. DSU vil ikke
514 acceptere usolidarisk adfærd, der svækker fællesskabet og tilliden. For at sikre et solidarisk skattesystem,
515 er det nødvendigt at fastholde en stærk skatteadministration. For bl.a. at kunne bekæmpe skattely og
516 styrke kontrollen, mener DSU derfor, at der skal ansættes og tilføres flere midler til SKAT.

517

518 **3.2. Alle i arbejde**

519 At gå på arbejde er med til at skabe et menneskes identitet, og det skaber værdi i vores liv. For DSU er
520 målet, at alle er i arbejde. Fuld beskæftigelse er ikke en politisk utopi, men et konkret mål i DSU's vision
521 for Danmark.

522 Fuld beskæftigelse kræver en ambitiøs beskæftigelsesindsats, der sigter mod at få arbejdsløse i varig
523 beskæftigelse og fremdyrke potentialet i det enkelte menneske.

524 Danskerne er et arbejdsivrigt folkefærd med verdens højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd og
525 kvinder. Alligevel er DSU stærkt optagede af, at en større del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder
526 har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Alt for mange er parkeret på permanente overførselsindkomster i
527 en passiv tilværelse, de ikke kan undslippe. DSU insisterer på, at disse borgere også skal gives muligheden
528 for at opleve glæden ved at gå på arbejde. Det kræver et fortsat fokus på at skabe et rummeligt
529 arbejdsmarked med mange forskellige jobtyper. Alle mennesker har et talent. Beskæftigelsespolitikken er
530 nøglen til at realisere dette potentiale. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at en stor gruppe af
531 mennesker på overførselsindkomster har psykiske- og sociale udfordringer, og beskæftigelsesindsatsen
532 skal tage højde for dette problem.

533 At gå på arbejde giver værdi for det enkelte menneske. DSU tror grundlæggende på, at mennesker ønsker
534 at arbejde, og at arbejdet for mange bærer en løn i sig selv, udover ren og skær økonomisk overlevelse.
535 For DSU er det dog også målet, at danskerne har en økonomisk gevinst af at gå på arbejde i forhold til at
536 være på overførselsindkomst. Derfor mener DSU, at vi gennem skat og lønninger, skal sikre at de lavest
537 betalte jobs, giver et større rådighedsbeløb end de højeste overførselsindkomster. DSU mener ikke, at
538 dette princip skal sikres gennem lavere ydelser.

539 Ved arbejdsløshed er det afgørende, at man først og fremmest kan koncentrere sig om at finde et nyt
540 arbejde. Derfor skal ydelserne have et niveau, hvor det er muligt at videreføre sit liv i den periode, man er
541 ramt af arbejdsløshed. DSU vender sig mod overførselsindkomster, der bringer mennesker i fattigdom.
542 Derfor mener DSU, at overførselsindkomster til arbejdsløse aldrig må være under halvdelen af
543 medianindkomsten.

544 Når man bliver ramt af arbejdsløshed, er det afgørende, at man mødes af en effektiv indsats, der sigter
545 mod, at man kommer i varig beskæftigelse. DSU ser et uudnyttet potentiale i at lade civilsamfundet spille
546 en langt større rolle i beskæftigelsesindsatsen. Det frivillige foreningsliv tilbyder mange kompetencer og
547 erfaringer, som det lokale jobcenter hverken kan, eller skal tilbyde den arbejdsløse. DSU mener derfor, at
548 frivillige foreninger skal have muligheden for at byde ind på jobtræningsforløb og lignende. DSU mener
549 derudover, at A-kasserne skal spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen for sine ledige medlemmer. I
550 tider med særlig høj arbejdsløshed er det desværre oftest samfundets mest belastede grupper, der
551 rammes hårdest. Derfor bør der igangsættes en særlig indsats for at sikre beskæftigelse til de, som kræver
552 en ekstra hånd, fordi integrationen og den sociale indsats har været utilstrækkelig.

553 Det er DSU's holdning, at vi bør arbejde hen imod en afskaffelse ufaglært arbejdskraft. På fremtidens
554 arbejdsmarked vil der kun være få jobs, der ikke kræver uddannelse. Derfor er gode
555 efteruddannelsesmuligheder altafgørende. For arbejdsløse ufaglærte skal uddannelse derfor være en
556 obligatorisk del af beskæftigelsesindsatsen. Særligt for de unge, som ikke har fået en uddannelse, skal der
557 stilles krav om uddannelse. Derfor ønsker DSU, at man skal kunne efteruddanne sig på dagpenge. For DSU
558 er ret og pligt til uddannelse og arbejde udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen. Det skal være et
559 fokus for den fremtidige beskæftigelsesindsats, at der skal ske et dobbelt uddannelsesløft, således at
560 ufaglærte løftes op på faglært niveau, og faglærte, såfremt det giver mening for videre jobskabelse,
561 opkvalificeres.

562

563 **3.3. En aktiv boligpolitik**

564 For DSU er en aktiv boligpolitik afgørende for integration, beskæftigelse og social sammenhængskraft.
565 Dette indbefatter en ligestilling mellem ejere og lejere. Igennem 00'erne blev lejernes vilkår og rettigheder
566 forringet gentagne gange. Herunder blev milliarder af kroner frataget Lejernes Landsbyggefond. DSU bør
567 fremadrettet arbejde for, at flere midler tilføres Lejernes Landsbyggefond.

568 For DSU er det principielt afgørende, at alle mennesker i dette land har mulighed for at finde en bolig, der
569 både er sund og til at betale. Det er derfor vigtigt, at denne rettighed sikres fremadrettet, og at vi ikke
570 bevæger os mod et samfund, hvor anstændige boligforhold kun er forbeholdt de, der har mulighed for at
571 købe sit eget. DSU ønsker at styrke de almene boliger, og at opføre flere boliger til almindelige mennesker.
572 Almene boligområder skal ikke udvikle sig til ghettoer for mennesker med sociale problemer, men skal
573 være et reelt alternativ for middelklassen.

574 DSU mener at kommunerne skal kunne sætte krav til hvor dyre almene boliger skal være i de danske byer.
575 Derfor mener DSU at planloven skal ændres, så vi igen kan have en boligpolitik der gør, at vores byer er
576 blandet og mangfoldigheden er i højsædet.

577 For DSU er det en nødvendighed at man tager højde for de unge og de studerende. Et liv på SU giver ikke
578 de store muligheder for ordentlige steder at bo. Der bør i alle universitetsbyer opføres flere studieboliger,
579 som det er nemt for de unge at flytte ind i. Derudover bør der være bedre mulighed for den danske

580 ungdom at finde et sted at bo. Når man flyver fra reden skal man flytte ind i en bolig der ikke afspejler
581 prisen. Derfor skal der er i hele landet opføres gode og billige ungdomsboliger.

582

583 **3.4. Lige muligheder gennem uddannelse**

584 Uddannelse er en af de største forudsætninger for lige muligheder, fordi den enkelte gennem uddannelse
585 kan bryde den sociale arv og skabe sit eget liv. DSU er derfor stor tilhænger af et uddannelsessystem, der
586 er fri for brugerbetaling, så alle sikres en lige adgang. Uddannelsespligten skal udvides til at omfatte en
587 ungdomsuddannelse, og desuden bør uddannelsespligten ændres til en skolepligt, så alle forpligtes til at
588 gå i skole og tage del i et fællesskab, som bidrager positivt til det enkelte barns udvikling. I tråd med dette
589 ønsker DSU en institutionspligt for børn fra 3-års alderen. Således at alle Danmarks børn går i institution
590 to år inden skolestart.

591 DSU mener, at den optimale skolemodel er helhedsskolen. Helhedsskolen skal kunne rumme og udfordre
592 alle elever, uanset om de kommer fra boglige eller ikke-boglige hjem. Derfor mener DSU, at lektielæsning
593 skal indgå som en integreret del af skoledagen. Obligatoriske lektiecafeer er derfor vigtigt for at alle får
594 lige muligheder og den nødvendige hjælp til at klare sig i livet. DSU mener, at skolens praktiske fag skal
595 spille en større rolle i udskoling. Folkeskolens afgangsprøve skal afspejle elevernes skolegang, og derfor
596 skal de praktiske fag indgå i afgangsprøven på lige fod med de boglige. Samtidig er DSU tilhængere af
597 gruppeeksamen, så elevens evne til at samarbejde og løse opgaver i fællesskab, udvikles og afprøves

598 Vi er stærkt bekymrede over en udvikling, hvor flere og flere vælger privatskolen frem for folkeskolen.
599 DSU mener, at det offentlige tilskud til privatskolerne skal sænkes markant, og at privatskoler som ikke
600 tager socialt ansvar, i forhold til områder som fx integration og fagligt svage elever, skal fratages offentligt
601 tilskud. Den danske folkeskole skal kunne rumme alle og udfordre både fagligt svage og fagligt stærke
602 elever. DSU mener desuden, at man i takt med implementeringen af den aktive boligpolitik bør afskaffe
603 det frie skolevalg, så den enkelte kommune får mulighed for at regulere optaget på skolerne med henblik
604 på at forebygge overvægt af fagligt svage elever. Denne regulering kan derudover også foregå med hjælp
605 af "bussing", som det allerede sker flere steder.

606 DSU mener, at erhvervsskolerne skal styrkes. I fremtiden vil Danmark have en overvægt af akademisk
607 uddannede unge og mangle erhvervsuddannede. Derfor skal staten yde en ekstra indsats for at få flere
608 unge til at søge og gennemføre erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolerne skal fra politisk side
609 opprioriteres gennem øgede økonomiske midler. I folkeskolen skal uddannelsesvejledningen forbedres,
610 og vejlede de unge nuanceret, så disse er klar over alle de muligheder, de har. Praktikforløb på både en
611 erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse skal være obligatorisk for folkeskoleelever. DSU mener
612 derudover, at der skal indføres overenskomst på praktikpladscentre for at skabe reel ligestilling mellem
613 eleverne. DSU mener dog, at arbejdsmarkedets parter har en forpligtelse på at løse
614 praktikpladsproblemet, og sikre, at vi fremadrettet kan bevare vekseluddannelserne.

615 Derudover mener DSU, at arbejdsmarkedet parter sammen med staten, skal løse problemet omkring
616 mangel på praktikpladser, således at der kan gives en reel praktikpladsgaranti til de elever, der vælger at

617 søge ind på en erhvervsskole. Det er ikke kun i de unges valg af uddannelse, at uddannelsessnobberiet
618 findes. På de gymnasiale uddannelser skal man, som det er nu have en kandidatgrad for at kunne
619 undervise. Vi mener dog, at der også skal være mulighed for at kvalificerede fagpersoner skal kunne
620 supplere undervisningen. Vi bør stille høje krav til lærere overalt i uddannelsessystemet, men kravene
621 skal stilles til lærernes evner, ikke til det antal år de selv har siddet på skolebænken.

622 De forskellige ungdomsuddannelser har hver sine kompetencer, og disse forskelle mellem
623 ungdomsuddannelserne skal i højere grad tydeliggøres. DSU mener, at der skal ske en bedre fordeling af
624 elever mellem ungdomsuddannelserne end i dag. Det er ikke meningen, at alle skal gå på det almene
625 gymnasium. Vi skal derfor sige fra over for det uddannelsessnobberi, der desværre har udviklet sig blandt
626 danske unge – og ikke mindst hos deres forældre.

627 Et politisk krav om at komme hurtigere igennem en uddannelse må ikke betyde ringere kvalitet. DSU
628 mener, at en del af den akademiske uddannelse også er at opleve den virkelighed, som man gerne skulle
629 uddannes til at arbejde i. Derfor er det også vigtigt, at studerende på de videregående uddannelser får
630 mulighed for at udføre studierelevant arbejde under deres uddannelsesforløb. DSU ønsker derfor, at der
631 oprettes flere studiejobs.

632 Statens uddannelsesstøtte giver lige muligheder for de unge i forhold til at tage en uddannelse. For DSU
633 bliver SU aldrig en udgift, men derimod en investering i menneskers muligheder. SU til hjemmeboende
634 bør ikke længere afhænge af forældres indkomst. I stedet bør den studerende gøres uafhængig af sine
635 forældre, fra den dag den pågældende bliver myndig. Det betyder, at der ikke skal være brugerbetaling på
636 materialer på ungdomsuddannelserne.

637

638 **3.5. Ret til sundhed**

639 For DSU er det afgørende, at psykiske lidelser skal tages lige så alvorligt som fysiske lidelser, og at
640 patienter med psykiske problemer skal have præcis de samme rettigheder som patienter med fysiske
641 problemer. Derfor skal al psykisk behandling også være dækket af den offentlige sygesikring. Det gode
642 samfund er et samfund, hvor der er overskud og medmenneskelighed til at tage sig af de mennesker, der
643 har ondt i livet og brug for en hjælpende hånd. I bekæmpelsen af psykiske lidelser er det vigtigt for DSU, at
644 medicin som middel ikke må stå alene, men støttes af andre behandlingsformer. Vi vil have et
645 sundhedssystem, der favner bredt. Det ansvar er i alt for mange år blevet svigtet.

646 DSU mener ikke, at staten skal understøtte private sundhedsalternativer. Sundhedsvæsenet skal drives i -
647 og af fællesskabet. Derfor er vi modstandere af fradrag på private sundhedsforsikringer, som er med til at
648 dele danskerne op i a- og b-hold, i yderste konsekvens med livet som indsats. Endvidere ønsker DSU at
649 sikre en bedre adgang til sundhed for samfundets marginaliserede og økonomisk mindrebemidlede.
650 Derfor går vi ind for gratis tandpleje til alle.

651 Tilsvarende mener DSU, at åbningstiderne hos praktiserende læger skal udvides, så alle danskere har
652 mulighed for at komme til lægen uden for deres arbejdstid. Samtidig ønsker vi, at al brugerbetaling på

653 sundhedsydelse i Danmark fjernes, såfremt man har en lægefaglig henvisning, da disse er med til at øge
654 uligheden i vort samfund. Derudover ønsker DSU at sikre, at ingen danskere kan få afslag på at blive
655 forsikret, samt at det offentlige tilskud til medicin skal sættes op. Dermed stiller DSU også krav til lægens
656 faglighed om, at deres anbefalinger er til patientens bedste, og at lægen samtidig ikke er aktionær i et
657 medicinalfirma eller lignende.

658 Endvidere mener DSU, at et vigtigt princip i sundhedsvæsenet er solidaritet mellem medborgere. Dette
659 gælder også i de svære spørgsmål om liv og død, herunder organdonation. DSU ønsker som udgangspunkt,
660 at alle personer over 18-år automatisk skal tilmeldes organdonorregistret. Såfremt man af religiøse, etiske
661 eller andre overvejelser ikke ønsker at donere sine organer, skal denne beslutning træffes som et aktivt
662 fravalg.

663 Endelig mener DSU, at der skal tages politisk stilling til den gråzone, der i dag omgiver spørgsmålet om
664 aktiv dødshjælp. I DSU mener vi, at det skal være muligt at give aktiv dødshjælp til terminalt syge, baseret
665 på en omfattende og professionel udredning, og med en umanerlig respekt og forsigtighed for de
666 faldgrupper og etiske dilemmaer dette indebærer.

667

668 **3.6. Familien og den moderne hverdag**

669 Familien er kernen for de fleste mennesker. Det er her, vi henter vores kræfter og lader op i en travl
670 hverdag. Men det kan være svært at få et stabilt familieliv til at hænge sammen med et ambitiøst karriere-
671 og arbejdsliv. DSU mener ikke, at arbejdsmarkedet i tilstrækkelig grad tager hensyn til familiernes
672 udfordringer og behov. Vi har brug for et fleksibelt arbejdsmarked, der kan give rum og plads til
673 familiernes hverdag. Derfor mener DSU, at man bør indføre flere orlovsmuligheder for f.eks.
674 børnefamilier, så man har mulighed for at kunne holde lidt mere fri, når ens børn er små, for så til gengæld
675 at give den en ekstra skalle, når børnene bliver større. Samme muligheder skal f.eks. gælde, hvis et
676 familiemedlem bliver syg, og man derfor har behov for at arbejde mindre. DSU ønsker dette realiseret
677 gennem etablering af tidsbanker.

678 Men det er ikke kun arbejdsmarkedet, der i højere grad skal tage hensyn til familierne. Også den offentlige
679 sektor skal tage hensyn til familiernes behov og ønsker. Derfor mener DSU, at man bør forbyde frie
680 lukkedage i daginstitutionerne. Det skaber store problemer for familier, når der er dage, hvor man ikke
681 kan få passet sit barn.

682

683 **3.7. Tidlig forebyggelse**

684 I DSU ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for lige muligheder. Vi ved, at de første tre år af barnets
685 leveår er af afgørende betydning for barnets trivsel, sociale færdigheder og fremtidige muligheder i livet.
686 Derfor ønsker DSU, at der skal ydes hjælp og forebyggende støtte til sårbare og udsatte familier så tidligt
687 som muligt. Hvis den forebyggende indsats for alvor skal lykkes, så mener vi, at der er brug for en
688 helhedsorienteret indsats, hvor vi får forankret den tidlige forebyggelse hele vejen rundt om det enkelte

689 barns netværk. Vi ønsker, at den forebyggende indsats ikke blot inddrager skoler og daginstitutioner, men
690 også det enkelte barns fritidsliv må tages i betragtning, når vi skal sikre de bedste forudsætninger for lige
691 muligheder.

692 DSU mener, at den tidlige forebyggelse skal basere sig på Leksand-modellen, hvor samtlige
693 førstegangsførelse får mulighed for at deltage i fødselsforberedende kurser, hvor fokus er på øget
694 udvikling af forældre- og familiekompetencer. Ligeledes er det vigtigt, at der dannes grupper på tværs af
695 sociale skel, hvor ressourcestærke forældre støtter og aflaster dem, som har behov, og hvor det anses som
696 en naturlighed at hjælpe hinanden. Vi anser det, som helt centralt, at alle får mulighed for at deltage i
697 tilbuddet og ikke kun de udsatte familier, idet vi så sikrer at hjælpen ikke virker stigmatiserende samt at
698 vi får opfanget de såkaldte 'gråzonefamilier' med behov for en støttende indsats.

699 I DSU ser med bekymring på, at udsatte børn og unge ikke er lige så aktive i fritidslivet, som børn af
700 ressourcestærke forældre. Årsagen er, at der typisk hverken er økonomisk råd til eller tradition for at
701 deltage i fritidsaktiviteter, hvorfor det ofte bliver fraprioriteret. DSU mener, at kommunerne bør gøre en
702 særlig indsats for at give flere udsatte børn og unge mulighed for et aktivt fritidsliv gennem indførelse af
703 fritidspas, hvor børn fra udsatte familier får betalt kontingent og nødvendigt udstyr, som f.eks.
704 fodboldstøvler. Et aktivt fritidsliv sammen med andre børn og unge styrker det enkelte barns sociale
705 kompetencer, hvilket kan give socialt udsatte børn et bedre grundlag for at bryde med den negative
706 sociale arv."

707

708 **3.8. Hjælp til socialt udsatte**

709 I DSU ser vi med bekymring på den stigende ulighed i Danmark, hvor vi risikerer at tabe flere og flere
710 mennesker på gulvet som samfundets tabere. Derfor må der sættes hårdt ind for at ændre denne tendens
711 og genskabe den balance, som alle i det danske samfund har nydt godt af så længe. Vi ser med endnu
712 større bekymring på den udvikling, der efterlader kommuner uden råderum, til at, til enhver tid, hjælpe
713 sine borgere på bedst mulig vis. Hensynet til kommunale budgetter må og skal aldrig komme før hensynet
714 til det enkelte menneske.

715 Derfor ønsker vi også en statslig refusion i forbindelse med anbringelser og tvangsfjernelser af
716 omsorgsvigtede børn. Statistikker der viser færre indgreb i årets sidste kvartaler er hjerteskrænkende og
717 uacceptable for DSU. Ligeledes ønsker DSU en større hjælp til de mennesker, der har ramt bunden og ikke
718 længere har tag over hovedet. Hjemløse skal hjælpes med kost og logi samt muligheden for at komme
719 tilbage på arbejdsmarkedet. I DSU tror vi grundlæggende på at alle mennesker vokser af forventninger.
720 Derfor mener vi, at hjælpen til udsatte borgere må baseres på en grundlæggende tro på det enkelte
721 menneskes evner og potentiale. Vi tror på, at alle mennesker kan flytte sig og blive en del af
722 samfundet, bare de får muligheden. Derfor skal hjælpen til socialt udsatte understøttes af indsatser, hvor
723 den udsatte borger tilegner sig færdigheder, der giver mulighed for, at det enkelte menneske kan udfolde
724 sit potentiale for at leve en selvstændig tilværelse. Endeligt ønsker DSU at opstille fixerum til misbrugere,
725 hvor uddannet sundhedspersonale kan hjælpe misbrugeren bedst muligt under renlige og sikre rammer.

726

727 **KAPITEL 4: VÆRDIPOLITIK**

728 Selvom vi som demokratiske socialister bekender os til en materialistisk ideologi, anerkender vi fuldt ud,
729 at det gode socialdemokratiske samfund ikke kan fungere uden solide ikke-materielle værdier. Kunst,
730 kultur og folkeoplysning giver livet krydderi, og udgør et vigtigt element i skabelsen af et samfund med
731 helstøbte og reflekterede individer. Ligeledes er kultur med til at binde vores land sammen, og skaber en
732 fælles samhørighed og stolthed over vores nation og fælles værdier.

733 Disse fælles værdier indebærer også en respekt og åbenhed over for minoriteter. Et socialdemokratisk
734 menneskesyn, er et tolerant menneskesyn. Der er dog også grænser for, hvad et fællesskab kan bære, før
735 det begynder at slå revner og fostre mistillid imellem borgerne. Derfor er en progressiv, men konsekvent
736 retspolitik en forudsætning for den stærke sammenhørighed, vi ønsker i Danmark.

737

738 **4.1. Et oplyst folk og en stærk kultur**

739 Et statsstøttet kulturliv er forudsætningen for et stærkt og mangfoldigt udbud af kulturoplevelser og
740 institutioner i et lille sprog- og kulturområde som Danmark. Derfor mener DSU, at vi bør værne om dansk
741 kultur.

742 DSU mener, at kulturpolitik i højere grad bør sammentænkes med uddannelsespolitik. Museerne,
743 bibliotekerne og folkeoplysningsinstitutionerne har alle en stor uddannelsesmæssig forpligtelse. Dette
744 skal i vides muligt vis ske i samarbejde med de forskellige socialarbejdende organisationer, der til daglig
745 har med de omtalte borgere at gøre. Som et led i øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og
746 kulturinstitutionerne bør der indføres flere kulturelle indslag i den danske skole. Museumsudflugter,
747 teaterbesøg og lignende er måder at uddanne unge i større grad og introducere dem for værdien af
748 kulturen, der former vores hverdag.

749 Gennem årtier har vi opbygget et væld af kulturtilskudsordninger i Danmark - bl.a. Statens Kunstråd,
750 Statens Kunstfond, Skibsbevaringsfonden osv. DSU mener, at der skal ryddes op i disse ordninger, og at
751 man bør starte med at afskaffe den livsvarige kunstnerydelse.

752 En meget vigtig del af dansk kulturliv er public service. Danmarks Radio er den vigtigste kulturinstitution
753 overhovedet, og DSU mener derfor, at DR skal styrkes. Samtidig bør man beholde TV2 på statslige hænder.
754 Derudover mener DSU ikke, at det er statens opgave at give økonomisk støtte til kommercielle kanaler,
755 der hverken sender fra Danmark eller producerer public service. Licensen skal desuden
756 indkomstreguleres og opkræves gennem skatten.

757 DSU ser med bekymring på den faldende opbakning til de traditionelle dagblade. Mange dagblade løfter en
758 særlig opgave i forhold til at levere nyheder og formidle vigtig viden, som de netbaserede medier ikke kan
759 konkurrere med kvalitetsmæssigt. Dagbladene bidrager til en mere vidende befolkning, og bør derfor i
760 højere grad støttes. Denne støtte bør dog målrettes seriøse medier, og ikke tabloidpressen. Vi mener

761 desuden, at der skal ændres i medielovgivningen, så det bliver lettere at sanktionere over for uredelig
762 journalistik.

763 DSU ønsker et Danmark med oplyste og reflekterede borgere. Derfor ser vi med stor bekymring på de
764 seneste års faldende tilslutning til de danske højskoler og efterskoler, som konsekvens af massive
765 besparelser i offentlige støtte hertil. Højskolerne og efterskolerne skal derfor modtage en større statslig
766 støtte, idet DSU ser institutionerne som aldeles berigende for udvikling og bevarelse af dansk kultur.

767 **4.2. Foreningsdanmark**

768 I DSU hylder vi det rige og mangfoldige foreningsliv, der er med til at gøre Danmark til et land med et helt
769 særegent fællesskab. Foreningslivet skaber rammerne for, at individet kan vokse og udvikle sig, for til
770 gengæld at give noget igen til resten af samfundet.

771 DSU anser det som en vigtig del af Danmark, at vi har velfungerende, frivillige foreninger. Vi anser det
772 derfor for problematisk, at der kan være en økonomisk barriere for betaling af medlemskab, når mindre
773 velstillede familier skal prioritere økonomisk. DSU opfordrer på den baggrund kommunerne til at højere
774 grad at oprette fripladser eller på anden vis kompensere disse familier økonomisk.

775 DSU ønsker at udbygge det danske foreningsliv til gavn for individet og samfundet som helhed. Vi kan ikke
776 forvente, at staten løfter alle opgaver, men at vi som borgere i fællesskab går forrest og tager ansvar. DSU
777 ser derfor gerne, at de frivillige foreninger fremadrettet skal inddrages i at styrke vores offentlige sektor
778 og skabe et endnu stærkere fællesskab blandt landets borgere. Idealet er dog ikke, at de frivillige
779 foreninger skal løfte kernevelfærdsopgaver, men at deres tilstedeværelse bidrager til en merværdi.

780 I en anerkendelse af, at frivilligheden er det stærkeste kit i vores samfund, ønsker DSU derfor at forbedre
781 rammevilkårene for foreningerne. Det skal ske gennem gode tilskudsmuligheder og afbureaukratisering,
782 der gør det så nemt som muligt at drive forening.

783

784 **4.3. Ligestilling mellem mænd og kvinder**

785 I DSU er ligestilling mellem kønnene en kernesag. Ligestillingen mellem kvinder og mænd er nået langt,
786 men der skal fortsat laves initiativer, der øger ligestillingen mellem kønnene. Danmark skal være et
787 moderne samfund, hvor det ikke er kønnet, der afgør mulighederne.

788 Flere ligestillingsproblematikker udfolder sig på det danske arbejdsmarked. Her oplever vi stadig, at
789 mænd og kvinder ofte ikke får sammen løn for det samme arbejde. Derudover ser vi en skadelig tendens,
790 hvor lønninger inden for såkaldte kvindefag i blandt andet den offentlige sektor er markant dårlige betalt
791 end traditionelle mandefag. Ved udgangen af arbejdslivet står mange kvinder derfor økonomisk svagere
792 stillet end deres mænd. DSU ønsker, at det offentlige i samspil med arbejdsmarkedets parter, én gang for
793 alle, skal tage et opgør med denne kedelige statistik.

794 Derudover ønsker DSU at skabe en større lighed blandt mænd og kvinder gennem en øremærket barsel. I
795 dag skaber en blanding af økonomi, ansættelsesforhold og en stereotyp kultur, uheldige incitament, der
796 får kvinden til at påtage sig langt størstedelen af barslen. Dette er med til at sætte kvindens karriere i stå
797 og gøre hende økonomisk dårligere stillet, lige såvel som, at faderen lider under ringere muligheder for at
798 tilbringe tid med sit barn. En øremærket barsel vil derfor skabe større ligestilling til gavn for både mænd,
799 kvinder og familien som helhed.

800 Ved forældremyndighedssager som skilsmisser vil moderen oftest blive tildelt forældremyndigheden.
801 Dette sker også i tilfælde, der ikke er af hensyn til barnets tarv. DSU ønsker at sikre lighed i retssystemet,
802 således faderen har lige vilkår som moderen for at få forældremyndigheden.

803

804 **4.4. Et samfund uden diskrimination**

805 I DSU værner vi om et samfund med lighed og plads til forskellighed. Kampen mod diskrimination og
806 chikanering af uskyldige mennesker er derfor en vigtig del af vores politiske DNA. Vi vil ikke acceptere, at
807 der sker forskelsbehandling af enkeltindivider eller grupper på baggrund af fordomme om deres køn,
808 etnicitet, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering eller fysiske og psykiske handicap. DSU mener
809 derfor, at der skal slås hårdt ned på sådanne praksisser.

810 Det er et socialdemokratisk princip, at alle er lige for loven, men i DSU er vi opmærksomme på, at lighed
811 for loven ikke partout medfører reel lighed i samfundet og dagligdagen. Vi tror på, at størstedelen af
812 fordomme opstår på grundlag af uvidenhed, og derfor er oplysning vores stærkeste våben. Allerede fra en
813 tidlig alder skal den danske borger oplyses om samfundets mindretal og deres lige værd.

814 Ligeledes er DSU dybt forarget over den øgede menneskehandel, der finder sted i Danmark, der lokker
815 fattige kvinder og mænd til Danmark med falske løfter om en lysere fremtid. DSU ønsker at kriminalisere
816 køb af seksuelle ydelser. Vi ønsker ikke at straffe de, som er endt i prostitution, men gå efter bagmænd og
817 kunder. Samtidigt må velfærdssamfundet støtte de tidligere prostituerede, hvis erhverv umuliggøres,
818 hvad enten disse er ofre for international trafficking eller kommer fra Danmark. Dette skal ske ved en
819 massiv social indsats, meningsfuld beskæftigelsesindsats og uddannelse.

820

821 **4.5. Mennesker skal ikke være til salg**

822 I DSU ønsker vi ikke et samfund, hvor mennesker er til salg. Derfor er vi også modstandere af prostitution,
823 og tror ikke på myten om, at prostitution er en økonomisk transaktion som enhver anden tjenesteydelse.
824 Det er veldokumenteret, at langt størstedelen af de prostituerede får ar på sjælen af deres arbejde, hvis de
825 da ikke allerede havde sociale problemer, der skubbede dem ind i erhvervet.

826 Ligeledes er DSU dybt fortvivlet over den organiserede menneskehandel, der finder sted i Danmark, hvor
827 ondsindede bagmænd med falske løfter om guld og grønne skove, har lokket fattige kvinder til Danmark.
828 DSU ønsker derfor at gennemtvinge et forbud mod sexkøb med en kriminalisering af kunden. Vi ønsker

829 ikke at straffe mennesker, der er endt i prostitution, men i stedet gå efter bagmændene og kunderne. Ofre
830 for trafficking skal hjælpes til et nyt liv, tilbydes offentlig støtte og mulighed for asyl til gengæld for
831 samarbejde med myndighederne.

832

833 **5.6. Et mangfoldigt fællesskab**

834 DSU ønsker et mangfoldigt fællesskab med plads til alle mennesker uanset religion, etnicitet og
835 traditioner. Det betyder dog ikke, at vi ønsker multikulturelle parallelsamfund. For os er det en værdi, at vi
836 til trods af forskelligheder, er ét folk med solide fælles værdier. Derfor er integration af nydanskere
837 altafgørende for sammenhængskraften.

838 I DSU mener vi ikke, at umyndiggørelse gennem lave sociale ydelser og håbløse tilknytningskrav er med til
839 at fremme integrationen. Det betyder dog ikke, at vi er bange for at stille krav. For os at se handler det om
840 at skabe plads til alle, der vil. Det kræver til gengæld, at der eksempelvis er adgang til ordentlig
841 sprogundervisning. Derudover ønsker DSU, at man i langt højere grad benytter arbejdsmarked,
842 uddannelse og boligpolitikken til at skabe en vellykket integrationsindsats.

843

844 **4.7. En retfærdig lovgivning**

845 DSU betragter grundlæggende kriminalitet som et angreb mod de normer og værdier, fællesskabet har
846 forfattet for at sikre sammenhængskraften i samfundet. Derfor insisterer vi på en retfærdig, men
847 konsekvent lovgivning, der skal værne om fællesskaber og borgernes tryghed. Det er et bærende princip i
848 DSU's retspolitik, at forebyggende indsats og resocialisering til enhver tid er mere afgørende end straf og
849 sanktionering.

850 Den retspolitiske debat handler som oftest om lange eller korte straffe. Dette er i sig selv uinteressant, da
851 straf blot er et middel, der skal realisere visioner. Derfor er det en grundlæggende værdi for DSU, at
852 retssystemets opgave ikke er at søge hævn mod forbrydere, men sikrer mod fremtidig kriminalitet og
853 skabe resocialisering. DSU er modstandere af minimumsstraffe, idet vi mener, at domstolene selv må løfte
854 opgaven med domsafgivelsen. Dette skal dog ske i respekt for den af politikerne vedtagne retspolitik.

855 De senere års stigende rocker- og bandekriminalitet vækker stor bekymring hos DSU. Vi skal derfor sætte
856 alt ind på at forhindre, at unge mennesker roder sig ud i et farligt bekendtskab, de efterfølgende ikke kan
857 komme ud af. Vi vil ganske enkelt ikke acceptere, at rockere og bander stavnsbinder unge mennesker med
858 gæld og uindfriede tjenester. Derfor skal der tilbydes statsgaranterede lån til fængselsindsatte, så ny
859 kriminalitet aldrig bliver løsningen for at betale af på gæld. Ordningen er forudsat, at den indsatte ikke
860 ryger tilbage i sin kriminelle løbebane

861 DSU er generelt kritisk over for de danske fængsler, hvor mange unge kommer ud som mere hårdkogte
862 kriminelle, end de var, da de kom ind. DSU ønsker derfor i videst muligt omfang at holde unge uden for
863 fængslerne, og i stedet benytte os af smarte sanktioner f.eks. ungdomssanktionen. Derfor er vi tilhængere

864 af fodlænker, der kan være med til at sikre, at den unge afsoner en straf, men med bedre mulighed for at
865 komme ud af den kriminelle løbebane. Ligeledes mener vi, at det skal være muligt for unge mennesker at
866 få fjernet pletten på straffeattesten, så uheldige valg ikke skal hindre, at man kan komme videre i livet med
867 job eller en læreplads.

868 DSU er modstandere af fri hash, idet vi mener, at en legalisering vil have uhensigtsmæssigt store
869 menneskelige konsekvenser for brugerne. Alt for mange unge mennesker lider under et hashmisbrug, de
870 ikke kan komme ud af, og som påvirker deres tilværelse meget negativt. Vi mener derfor, at hash
871 udelukkende skal være tilgængeligt for lægeordineret medicin til syge mennesker.

872 Endeligt ønsker DSU at styrke det europæiske retssamarbejde til fordel for borgernes tryghed, hvorfor vi
873 går ind for en fjernelse af Danmarks retsforbehold.

874

875 **4.8. Et Danmark, der hænger sammen**

876 Decentralisering er en værdi for DSU. Derfor finder vi det bekymrende, at vi i højere og højere grad ser en
877 række problematikker og tendenser, der afgrænser sig til de såkaldte udkantsområder. Eksempelvis, at
878 der i udkantsområderne samles klynger af mænd med dårlige fremtidsudsigter og korte uddannelser, alt i
879 mens mange kvinder rejser ind til de større byer for at uddanne sig og arbejde. For DSU er det vigtigt at
880 skabe lige muligheder via vores velfærdssamfund, uanset hvor i Danmark man bor, og derfor mener DSU
881 også, at der i endnu højere grad skal ske økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner. Vi
882 anerkender, at visse strømninger i et samfunds udvikling er uden for politisk handlerum, men mener dog,
883 at der er masser af initiativer at tage for at skabe bedre geografisk sammenhængskraft i Danmark. Disse
884 initiativer skal iværksættes i tæt samarbejde med lokaludvalg, der skal have indflydelse på udviklingen af
885 deres nærområder.

886 For DSU er det en værdi, at det også er muligt at tage en god og relevant uddannelse i de mindre befolkede
887 dele af Danmark. Økonomisk kan det være dyrere at drive uddannelsesinstitutioner i eksempelvis
888 Vestjylland end i Hovedstadsområdet. Men sådan må det være, for uddannelse er så vigtigt, at spørgsmålet
889 ikke kun må gøres op i penge. Derfor ønsker vi også gerne en større udflytning af videregående
890 uddannelser fra de store byer. Derfor ønsker vi ønsker en større spredning af uddannelsesinstitutioner i
891 landet. Ligeledes bør det sikres, at statslige og regionale arbejdspladser ikke blot placeres i områderne
892 omkring de store byer.

893 DSU mener, at stærke kulturtilbud er en rettighed for alle danskere. Desværre bruger vi en alt for stor del
894 af vores kulturmidler i hovedstadsområdet. DSU anerkender, at hovedstadens kulturliv er af stor
895 betydning, i forhold til international konkurrence og den danske oplevelsesøkonomi. Alligevel mener vi, at
896 der må skabes en mere retfærdig fordeling af kulturmidlerne. Adgangen til kulturtilbud såsom biblioteker
897 og aftenskoler er begrænset uden for Danmarks større byer, og i udkantsdanmark ses også et væsentligt
898 fald i kulturelle tilbud. I DSU forventer vi, at der gribes til handling, og at der tages konkrete midler i brug,
899 for at bekæmpe denne problematik.

900 Ligeledes er DSU bekymret for den sværere adgang til sundhed for borgere i udkantsdanmark. Ét er, at
901 disse borgere har langt til sygehuset, hvis et uheld skulle ske. Noget andet er, at de praktiserende læger er

902 på flugt fra de små samfund. DSU mener, at det offentlige skal sikre et alternativ, hvor de praktiserende
903 læger ikke formår at gøre det.

904 Endeligt ser DSU med bekymring på, at landområderne nogle steder har udviklet sig til områder for socialt
905 udsatte. Denne tendens forværres af dårlige transportmuligheder og et nærområde præget af
906 faldefærdige, forladte huse. DSU mener derfor, at den offentlige transport skal styrkes i
907 udkantsområderne lige såvel som, at staten må sikre tilstrækkelige nedrivningspuljer, så de danske
908 landområder kan komme til deres ret som skønne grønne oaser.

909

910 **4.9. En moderne folkekirke**

911 Folkekirken er en central del af Grundloven og bør på linje med resten af Grundloven opdateres efter
912 moderne forbillede. Det betyder, at Folkekirken fremadrettet bør stå som en central institution i vores
913 samfund, men kirken bør dog i højere grad være et aktivt tilvalg end i dag. Derfor ønsker DSU, at alle
914 borgere, der bliver myndige, skal tage stilling til, om de ønsker at være medlem af den danske folkekirke.

915 Derudover mener DSU ikke, at konfirmationsforberedelse bør indgå som en del af undervisningstiden i
916 folkeskolen, men bør foregå i børnenes fritid. Ligeledes mener DSU, at folkekirken bør ophøre med at
917 eksistere i dens nuværende form. Kirken skal indgå i det danske samfund på lige fod med andre
918 trossamfund.”

919 Selvom vi fastholder den danske folkekirke, mener DSU at der skal være en bedre ligestilling mellem
920 religionerne. Dette indbefatter en bedre folkelig oplysning omkring andre religioner og deres højtider.
921 Dette gælder både i folkeskolerne og igennem public service.

922

923 **KAPITEL 5: OS OG VERDEN**

924 Demokratisk socialisme har ingen grænser. DSU er en del af en international bevægelse, og vi betragter os
925 selv som internationale socialister. Derfor er kampen for en mere retfærdig verden lige så vigtigt for DSU,
926 som kampen for et mere retfærdigt Danmark.

927 Vi vender os imod fortolkninger af socialismen, der ikke har et internationalt udsyn. Den internationale
928 bevidsthed og internationale solidaritet er en grundpille i den demokratiske socialisme. Omend det
929 handler om at skabe sikkerhed, løfte mennesker ud af fattigdom eller bekæmpe klimaforandringer, ser
930 DSU derfor intet alternativ til et stærkt og forpligtende internationalt samarbejde.

931

932 **5.1. Verden har brug for EU**

933 DSU mener, at EU skal spille en større rolle i verden end i dag. En større rolle i kampen for fred og
934 sikkerhed. For beskyttelse af menneskerettigheder. Og i kampen for en grøn og bæredygtig klode, der kan
935 efterlades til de næste generationer.

936 Derfor mener DSU, at EU i langt højere grad bør tale med én stemme. En fælles koordineret
937 udenrigspolitik er nødvendig for, at EU kan spille den rolle i verden vi bør. EU's ageren i verden bør først
938 og fremmest koncentrere sig om at skabe fred ,og sikkerhed gennem samhandel og mæglingsbistand i
939 konflikter.

940 EU bør dog også, i situationer hvor det kræves, kunne sætte ind med militær magt. Derfor mener DSU, at
941 EU bør have en fælles militær styrke, der kan sættes ind i verdens brændpunkter, eventuelt i samarbejde
942 med FN og NATO, når der er brug for hurtige reaktioner for at undgå overgreb på civile. DSU mener i
943 forlængelse af dette, at Danmark bør afskaffe forsvarsforbeholdet, der forhindrer os i at deltage i fælles
944 militært samarbejde i EU.

945

946 **5.2 Et stærkere nordisk samarbejde**

947 DSU ønsker, at de nordiske lande skal indgå i et mere forpligtende politisk samarbejde. Vores fælles
948 kultur, sprog og historie og ens samfundsmodeller og -værdier giver store muligheder for tæt samarbejde,
949 og derfor ønsker DSU, at det nuværende nordiske samarbejde udvikles og får flere beføjelser til
950 eksempelvis et stærkere samarbejde på udvalgte områder som uddannelse og forskning, klima og energi
951 samt forsvar og beredskab. Et stærkere nordisk samarbejde skal ikke være en erstatning for EU, men skal
952 fungere som et supplement særligt på områder, hvor vi vil være foregangsregion.

953

954 **5.3. Tid til global klimaindsats**

955 De globale klimaforandringer er ikke længere en videnskabelig teori. Det er et faktum og vores planet
956 mærker allerede konsekvenserne af det. Det er vores generations største udfordring på tværs af
957 landegrænser. Skal vi, vores børn og børnebørn leve på en klode med rent vand, frisk luft og med et stabilt
958 klima, så kræver det handling - ikke i morgen, men i går.

959 Den manglende politiske handling på klimaområdet er verdenssamfundets største falliterklæring. At
960 enkelte nationer og virksomheders interesser står over menneskehedens overlevelse er en skandale.

961 DSU mener, at verden har brug for en bindende global klimaaftale, der for alvor tager hul på løsningerne
962 af klimaforandringerne. De seneste forsøg på en klimaaftale har været tragikomiske. DSU mener, at der
963 skal forhandles en ny aftale i FN-regi. Aftalen skal indeholde alvorlige økonomiske sanktioner, hvis der
964 sker brud på herpå.

965 EU skal fortsætte med at gå forrest i den globale klimakamp. De høje ambitioner skal fortsættes og følges
966 op med konkret handling. Ligeledes skal Danmark gå forrest. Der findes endnu ingen eksempler på et
967 land, der ikke har fået noget positivt ud af at gå forrest på klimafronten. Der er med andre ord ingen
968 undskyldning for ikke at handle. Gennem forskning, nye produkter og fortsat ambitiøse politiske mål, skal
969 Danmark være et eksempel at følge.

970

971 **5.4. Ret til national identitet og selvbestemmelse**

972 For DSU er det et vigtigt princip, at ethvert folk har ret til en national identitet og ret til selvbestemmelse
973 over hvilken nation de ønsker at tilhøre. DSU mener som udgangspunkt, at et undertrykt folk, der
974 fraholdes fundamentale rettigheder, har ret til deres egen nation, såfremt de ønsker dette. Eksempelvis er
975 DSU tilhængere af en selvstændig palæstinensisk stat, at det kurdiske folk får deres egen nation og at
976 Vestsahara bliver selvstændige. DSU ser det som FN's opgave at sikre denne rettighed.

977

978 **5.5. Respekt for det internationale retssamfund**

979 For DSU står mennesker altid over staters selvstændighed. Derfor er det et bærende princip for DSU, at
980 verdenssamfundet har et ansvar for at beskytte civilbefolkningerne mod deres egen stat, hvis den udviser
981 foragt og manglende respekt for menneskeliv og menneskeværd. Hvis alt andet fejler, mener DSU at
982 verdenssamfundet, ikke blot har ret til, men har pligt til at gribe ind med militær magt over for stater, der
983 begår overgreb og folkemord.

984 DSU ser med stor bekymring på den manglende udvikling og fornyelse af FN. Vi tror grundlæggende på, at
985 verden har brug for et stærkt og handlingsorienteret FN, som kan agere når det kræves. FN har en vigtig
986 rolle i at være verdenssamfundets og civilbefolkningernes vagthund over for stater, der forbryder sig
987 imod menneskerettighederne. For DSU er FN et fredsprojekt, der skal skabe sikkerhed og frihed for
988 verdens befolkning.

989 Derfor ønsker DSU en gennemgribende reform af FN-systemet, der skal gøre det mere smidigt og
990 handlekraftigt. Det kræver blandt andet et opgør med vetoretten i Sikkerhedsrådet til fordel for
991 almindeligt flertal. Derudover bør de faste repræsentanter genovervejes og erstattes af for nutiden mere
992 passende aktører som eksempelvis EU eller Den Afrikanske Union.

993 Danmark bør som udgangspunkt ikke være engageret i internationale aktioner, hvor der ikke er et FN-
994 mandat bag aktionen. DSU anerkender dog, at så længe FN er handlingslammet grundet Sikkerhedsrådets
995 faste medlemmers tvivlsomme egeninteresser, bør Danmark i nogle situationer alligevel deltage i
996 internationale aktioner uden et FN-mandat.

997

998 **5.6. Opgør med den skæve klode**

999 Som socialister anser vi den fortsatte massive fattigdom i store dele af verden som en katastrofe. Vi vil
1000 ikke acceptere en verden, hvor millioner af mennesker hver dag skal stå op og kæmpe for deres
1001 overlevelse, eller hvor børn vokser op uden en chance for at opnå det liv, de drømmer om.

1002 Fattigdom er årsagen til de massive sociale og sundhedsmæssige problemer i mange af verdens lande.
1003 Derfor er det først og fremmest fattigdom, der skal bekæmpes. En øget velstand hos den almindelige
1004 befolkning og en øget lighed er forudsætningen for et sundt liv, flere muligheder og et velfungerende land
1005 med vækst og velfærd.

1006 Det er den rige del af verdens pligt at sikre, at verdens velstand fordeles mere rimeligt. DSU mener,
1007 Danmark skal gå forrest i kampen mod fattigdom. Derfor bør Danmark bidrage med minimum 2 pct. af
1008 BNI i udviklingsbistand. Derudover bør Danmark arbejde for at sikre, at EU's medlemslande samlet
1009 bidrager med minimum 1 % af BNI.

1010 For DSU er det afgørende, at udviklingsbistand bruges til at udvikle de lande og mennesker den gives til -
1011 og ikke til at fremme nationale interesser, eksempelvis gennem indirekte støtte til virksomheder, der
1012 opererer i det pågældende land. Derfor ønsker DSU, at EU i højere grad koordinerer udviklingsbistanden
1013 fra de europæiske lande.

1014 DSU anerkender, at udviklingsbistand alene ikke er løsningen på fattigdom. Alt for ofte ender
1015 udviklingsbistand med ikke at gøre den forskel den burde, og alt for ofte bliver det midlertidige
1016 lappeløsninger, i stedet for at sigte mod en langsigtet og holdbar udvikling af det pågældende land.

1017 Derfor handler bekæmpelse af fattigdom også om andet og mere end udviklingsbistand. DSU mener, at EU
1018 i højere grad også skal handle med udviklingslandene, da dette vil sikre en langsigtet og holdbar udvikling
1019 for de pågældende lande. DSU anerkender, at dårlig infrastruktur og manglende handelssamarbejde
1020 mellem eksempelvis de afrikanske lande hæmmer mulighederne for vækst i den tredje verden. Derfor skal
1021 der være fokus på at udvikle stabil samhandel og god infrastruktur i den tredje verden. DSU mener, at
1022 Danmark bør gå forrest i forhold til at udbrede viden og nye teknologier til udviklingslande. Derudover
1023 bør EU sætte en stopper for virksomheder der prisdumper deres vare i udviklingslande, da det forhindrer
1024 lokal beskæftigelse. Endeligt må der handles for at stoppe den nuværende situation, hvor der netto er
1025 mere kapital, der forlader ulandene, end der kommer ind. De værdifulde naturressourcer ulandene,
1026 besidder skal komme landets befolkning direkte til gode.

1027

1028 **5.7. En sikker verden**

1029 DSU har en pragmatisk tilgang til sikkerhedspolitik. I utopien ønsker vi en verden uden krig og våben, men
1030 vi anerkender, at en sikker verden nogle gange kræver våben og militær.

1031 Derfor ønsker DSU at bevare og fortsat styrke NATO-samarbejdet. NATO er Europas største garanti for
1032 sikkerhed fra tvivlsomme regimer øst og syd for Europa. Derfor mener DSU heller ikke, at NATO skal
1033 udvandes ved at optage lande, der ikke kan stå inde for de værdier, der deles af NATO-landene - frihed for
1034 mennesker, demokrati og menneskerettigheder.

1035 DSU ser dog et stort potentiale i, at NATO bidrager mere aktivt til målet om en verden uden våben. Derfor
1036 ønsker DSU, at NATO går forrest i at indgå afrustningsaftaler med resten af verden. Særligt afrustning af
1037 atomvåben bør være en prioritet for NATO.

1038 Et nyt aspekt af sikkerhedspolitik, i lyset af finanskrisen i 2008, er beskyttelse af skrøbelige økonomier
1039 mod spekulation. Vi oplever et finansmarked, som i den grad er optaget af de hurtige gevinster og er
1040 ligeglad med konsekvenserne heraf. Derfor mener DSU, at Verdensbanken og IMF skal arbejde for at
1041 forhindre skadelig spekulation, der kan være til fare for mindre nationers økonomi.

1042

1043 **5.8. Frihandel under ordentlige forhold**

1044 ILO-konventionen er til for beskyttelse af arbejdstageres rettigheder over hele kloden. Men alt for ofte
1045 oplever vi brud på- og ligegyldighed over for de mest centrale rettigheder for arbejderne. Mange lande har
1046 endda ikke ratificeret de mest centrale 8 konventioner.

1047 DSU anser det som en af de vigtigste internationale spørgsmål at beskytte arbejdstagere verden over.
1048 Derfor mener DSU, at FN bør være klar til at indføre egentlige sanktioner ved overtrædelse eller
1049 manglende ratificering af de 8 centrale ILO-konventioner. Ligesom EU bør stille det som et ufravigeligt
1050 krav ved indgåelse af handelsaftaler med andre lande, at de 8 ILO-konventioner overholdes.

1051 DSU er generelt tilhængere af frihandel og frihandelsaftaler, men det er afgørende, at vi ikke går på
1052 kompromis med kvalitet eller sænker standarder for at indgå frihandelsaftaler. Derfor mener DSU, at EU
1053 ikke som udgangspunkt bør lave frihandelsaftaler, som indebærer mulighed for fri bevægelighed for
1054 arbejdskraft, der kan forringe nuværende løn- og arbejdsvilkår.

1055

1056

1057

1058